

**TRANSPORT nr.28 og 29. til Rumænien
5 – 12. sept. 2005
Ciuj – Hirlau – Iasi – Garbesti – Glodenii-Gundului – Valeni.**

Bil nr. 28 var fra Lauenborg i Vejle, den blev læsset lørdag 27 aug. ved vort lager i Rødekro, i den var der kun ting til Iasi Amt. Bil nr. 29 var en Rumænsk, betalt af Mellemfolkelig samvirke. Den blev læsset i sept., det var meget skuffende da jeg så lastbilen. Den var væsentlig lavere og mindre, det betød, at en del planlagt ikke kom med og det var der lidt papir problemer med i Rumænien. I følgebilen, som er betalt af deltagerne selv, var Arne Vindbjerg Aabenraa, Henriette Meyer Haderslev, Bjarne Boddum Sdr. Vilstrup og Arne Lorenzen Kegnæs. Følgebilen startede mandag morgen 5 sept. Kl. 5 fra Rødekro. Vi havde bestilt lastbilerne til at være på toldkontoret i Ciuj onsdag 7 sept. Kl. 9. Ved den Ungarsk – Rumænske grænse mødte vi i den lange lastbilkø, lastbilen fra Lauenborg, og et par ord blev udvekslet med chauffør Erik. Tirsdag eftermiddag kl. ca. 15.30 var vi i Cluj. Diverse små indkøb m.m. blev klaret imens Henriette aflagde Filiantrop' s " klinik" og kontor et kort besøg. Vi fortsatte til Eva' s hus hvor Henriette skulle være. Om aftenen blev vi igen inviteret til Familien Josef s hjem som gav aftensmad. Derefter blev alle donationspapirer udfyldt af Josef efter vores anvisning, et større job med 2 transporter og pludselig var kl. over midnat." Drengene" som Eva kalder os sov igen i Vasile' s hus.

Efter morgen mad forlod vi Bjarne, han ville gå en tur imens toidbehandlingen blev udført. Arne V. og jeg kørte ud til toldkontoret, men først var vi inde på en tankstation for at betale vejafgift for min bil, Ca. 100 kr. for 1/2 år, men det tog Ca. 1/2 time. Ved toldkontoret mødte vi Josef på vej fra et kontor til et andet. Vi sneg os ind til lastbilerne og fandt hurtigt Erik. Den Rumænske fandt vi også efter lidt søgen. Den Rumænske chauffør oplyste at han var kørt over Ukraine og tolderne der ville se hans last og forlangte at han skulle læsse af. Han havde overværet at vi i Danmark brugte 1 dag til at pakke, så for en mand vil det næsten være umuligt. Han gav 50 euro, (mange penge, 14 dagløn i Rumænien,) i " GEBYR" for at slippe. Det ville have givet os meget store problemer hvis han havde læsset af. Han havde aldrig ræet alt ind igen. Tingene ville heller ikke havde ligget i den rigtige aflæsnings rækkefølge. Han ville ikke være nået frem til den aftalte tid i Ciuj. Kl. 11 ringede Josef og bad mig komme og sætte et stempel og skrive under, kl. 12.10 forlod vi alle toldkontoret. Erik og Arne V. kørte straks mod Hirlau hvor de torsdag morgen havde 1. aflæsning 130 kasser tøj til handicap hjemmet. 2. aflæsning var ved C.F.R. hospitalet i Iasi, de fik 8 hospitalsenge, 9 madrasser, 15 sengeborde, 12 handicap ting, 6 skabe. 3. aflæsning var ved mor og barn hjemmet Marternus. De fik barnesenge 28 div. møbler, køkkenting og tøj. Sidste aflæsning var ved skolen i landsbyen Garbesti, de fik skolemøbler til 9 klasseværelser i alt 235 skoleborde og stole, 3 kateter, 9 tavler, lamper, 2 skrivemaskiner, 20 kasser tøj og 2 kørestole. Det var borgmesteren og skolens direktør og lærer m.m. som stod for indbæringen af skolemøblerne, de var glade og taknemmelige for de donerede ting.

Den Rumænske lastbil kørte til Filiantrop' s lager, hvor alt til Ciuj hurtigt blev læsset af. De fik 6 skoleborde, 12 stole, 2 legetøj, 9 kasser Engelsk bøger til den Ungarske skole, tøj, 2 paller, 43 handicap ting, briller, 1 cykel og møbler. Ved 15 tiden forlod vi Henriette og Filiantrop og satte nu kursen mod Iasi, vi valgte den korteste vej. I bjergene var der flere steder hvor 1/2 kørebane var skyllet bort under den megen regn og oversvømmelse som Rumænien denne sommer er ramt af.

Torsdag morgen kl. 8.15 mødte vi lastbilen ved banegården i Iasi, vi guidet lastbilen til TB hospitalet Pascanu Til dem havde vi lidt rengøringsmidler, tøj til børn og 7 kasser medicin fra Filiantrop. Samme sted afhentede Gadedreng hjemmet Familien Nostra 21 kasser tøj og 1 computer og printer. Turen fortsatte til Nicolina skole, de fik 78 skoleborde og stole og 1 papirklipper. Vicedirektøren var meget glad for møblerne og hun ville tage dem i brug straks, selvom denne skole var startet om mandagen. Vi kørte nu igennem byen og ca 65 km ud til landsbyen Glodenii-Gundului. Denne skole havde vi " nye skolemøbler" til alle 9 klasseværelser i alt 235 stk. og 2 computer, 1 printer, 2 skrivemaskiner og 5 tavler. Møblerne var godt filtret sanm-i-en, de var faldet ned under køreturen fra Iasi p. g. a. at det ikke var muligt at fastspænde noget i denne Rumænske sættevogn. En del mennesker hjalp til med at bære skolemøblerne de sidste Ca. 150 m til skolen. De gamle møbler var stablet uden for og de

glade børn gik straks i gang med at stille de "nye" møbler op. Skolen fik kun møbler for store elever, p.g.a. at den bruges om formiddagen til 1-4 klasse og om eftermiddagen til 5-8 kl.. Til skolen er der en skolebygning mere ca. 200m ned af vejen. En glad direktør gav efter aflæsningen mad og drikke. Denne skole kan nu starte et nyt skoleår på mandag i god stand. Rådhuset ringede til direktøren og bad os stoppe der. På rådhuset i Tibanesti hilste vi på Borgmesteren og Viceborgmesteren, de sendte 2 engelsk lærer med os til den sidste lille skole ca. 8 km længere ude på landet. Valeni skole bruger I klasseværelse til 1-4 klasse, der er 24 elever og I børnehave klasse med 16 elever. De fik skolemøbler til 30 elever og børnehavemøbler til 20 elever, skrivemaskine, skolehæfter, farveblyanter og legetøj. De fortalte at de troede det var en jok at vi havde ringet til rådhuset og fortalt at vi kom i dag. De troede ikke på det, men var meget glade for donationen. De ville gerne modtage lidt tøj, fordi alle i landsbyen var fattige. Ingen havde arbejde, de levede kun af deres lille jordlod på ca. 1000 m2 og der var mange børn i familierne. Lastbilen var tømt kl. 16.15 og vi takkede chaufføren for godt samarbejde, hvor efter han forlod os. Efter lidt mad og lidt snak gik turen tilbage til Rådhuset med engelsk lærerne. Vi fortsatte mod Iasi og mødte Arne V. og chauffør Erik i Landsbyen Garbesti, de havde tømt deres lastbil og var ved at spise hos nogen fra skolen. Efter lidt snak gik vi alle ned til bilerne og Borgmesteren og skoledirektøren kørte med i min bil. Ud for mor og barn hjemmet tog vi afsked med skoledirektøren og en anden og vi sagde tak for turen til Erik og ønskede ham god tur hjem. Arne V. kom så med os til hotellet. Et nødvendigt bad, i koldt vand, blev hurtigt foretaget, hvorefter vi gik ned for at spise lidt, før vi godt trætte gik i seng. Et stort projekt at sende og modtage 2 sættevogne. Fredag morgen mødte vi skoledirektør Moga fra Liteni skole, vi havde en lille kasse med div. mangler til ham. Der efter besøgte vi Gadedrenge hjemmet familien Nostra. Hjemmet er ved at blive total renoveret, betalt med Svejtsisk penge. Drengene bor midlertidigt på et kloster i Iasi. Hjemmet mangler tæpper til 4 værelser, de spurgte også efter kommoder med 4 skuffer. Vi besøgte også kort hospitalet som fik sengene. Vi afleverede i kasse medicin fra Filianthrop. Om eftermiddagen besøgte vi mor og barn hjemmet. De var meget glade for vor donation, lederen fortalte at mange af tingene allerede var lovet til de unge mødre som hjalp med aflæsningen. Hun fortalte også at hun fra myndighederne havde fået en skriftlig tilladelse til at modtage vore donationer. Vi blev sidste år kontrolleret af bømemyndighederne i Iasi amt. De var den gang også godt tilfreds med vor donation. Vi måtte gerne komme igen i okt. ,de ville da have plads til en ny sending. Om aftenen mødte vi Lisa fra Serbesti skole og Anca fra Mich. Kogalnichiano skole, skoler som vi tidligere har hjulpet. Lisa fortalte at efter 3 ,mdr. skole i den nye skole med nye Rumænske møbler var 30 % af møblerne defekt og efter i års brug , har de nu til skolestart 12 sept. 2005 skiftet til de møbler som vi leverede til den gamle skole, den bruges nu til børnehave. Mich. Kogalnichiano skole ,som har været lukket i 3 år p.g.a. sammenstyrtningsfare efter storm skade, er der nu ved at blive bygget en ny skole som skal være færdig til slutningen af okt. håbede Anca.

Lørdag kl. 7 startede vi på hjemturen, men vi kunne have brugt mere tid i Iasi til planlægning af de næste transporter. I Cluj afleverede vi donationspapirerne til Josef og vi afhentede Henriette hvorefter vi hurtigt fortsatte mod grænsen og Motellet i Abonoy i Ungarn. Søndag fortsatte turen igennem Ungarn — Slovakiet — Tjekkiet — Tyskland. I Tyskland fik vi et ufrivilligt stop. Ved et vejarbejde var et midlertidigt autoværn væltet og derved måtte vi ind på et spor nogle km., det kostede os mindst i time af vores nattesøvn. Rødekro blev nået ved 2 tiden natten mellem søndag og mandag. Turens længde var denne gang på 4644 km men vi havde også brugt 2 dage mindre. Og vi var herved godt brugte og trætte.

Med venlig hilsen

**Østeuropæisk Børnehjælp
Rumænien afdeling
Arne Lorenzen
Kegnæs
Tlf 74405247—40865247**