

ØSTEUROPAÆISK BØRNEHJÆLP

Transport nr.55 til Rumænien 6 – 14 Juni 2015

Cluj – Cornatel

Læsning af den Rumænske sættevogn skete fra ØB lager på Rønhave ved Sønderborg torsdag den 4 juni, læsseholdet mødte kl.9. Kjeld Lykke Olesen fra Langå havde et læs med som de havde samlet. Der blev pakket og huller fyldt op. Kl.17.30 var sættevognen fyldt, alt planlagt kom med. Chaufføren fik papirerne og besked på at vi søndag aften når vi var i Cluj ville ringe til ham. Kl.18 kørte sættevognen. Transporten betales af foreningens kassebeholdning.

Følgebilen min Passat startede lørdag morgen kl.4, jeg havde hentet Kjeld Lykke ved toget fredag aften. Henning Lundtoft Jensen Guderup hentede vi kl.4.30 og Preben Møller Sønderborg hentede vi kl.5. Deltagerne har selv betalt følgebilen. Vi kørte igen over Dresden, Tjekkiet, Slovakiet til Motellet i Abony i Ungarn som vi nåede kl. 21.35

Søndag morgen fik vi morgen mad i Julia`s køkken. Ved 8 tiden fortsatte vi mod den Rumænske grænse, som hurtigt og let blev passeret, vejafgift blev betalt og klokken blev stillet 1 time frem og var nu ca. 11.15. I bjergene spiste vi vores sidste medbragte madpakke i dejligt vejr. I Cluj kørte vi til Eva, kl. var nu 15. Skole direktøren, kone og datter kom lidt senere for at hente os. Jeg havde ønsket at se skolens anden bygning, den havde han ikke nøgle til sidst vi besøgte skolen. Først så vi deres keramik afdeling. Derefter så vi klasseværelserne med møblerne fra sidste transport. Vi så også nogle klasseværelser med godt brugte møbler. Direktøren viste os også nogle af de dårlige Rumænske møbel modeller som jeg kendte. Han fortalte at en Rumænsk stol kostede 100 lei ca. 170 kr, men den blev ikke gammel, stellet knækker hurtigt. De fleste klasseværelser havde nu 2 mands borde i rimelig pæn stand. Direktøren og kone kørte med tilbage til Eva, de blev og spiste sammen med os. Josef og Cecilie var til bryllup. Vi prøvede alle at ringe til chaufføren men tilsyneladende dueede det oplyste nr. ikke. Vi sov i vores medbragte soveposer i Eva`s lejlighed.

Mandag morgen forsøgte vi igen at ringe til chaufføren men igen afviste telefonen hans nr. Vi fik morgenmad og besluttede at køre til Filiantrop`s lager til kl.9. Her prøvede vi igen at ringe uden resultat, vi prøvede både med Dansk og Rumænsk telefon. Jeg ringede så til speditøren for at spørge efter nr. De havde det samme nr. men lovede at finde ud af hvor lastbilen var. 5 min senere ringede chaufføren, jeg gav Josef telefonen. Josef fik at vide at chaufføren var i Polen. Josef spurgte hvornår han ville være i Cluj. Han forklarede at han håbede at være fremme tirsdag eftermiddag. Josef fik ikke nogen forklaring på hvorfor han ikke var kommet længere. Nu havde vi tid til at besøge den Ungarske Katolske kirke, derfra kørte vi til mine venner i landsbyen Sinicoare

uden for Cluj. Her traf vi Monica lige før hun skulle på arbejde. Hun ringede til Cosmin og fortalte ham at vi var der. Lidt efter kom han med deres yngste datter, han har sikkert hentet hende i skolen. Vi sad i have pavillonen og nød det dejlige vejr. Cosmin spurgte om jeg kunne hjælpe ham med nogle borde og stole til deres møde lokale i fængslet. Den høj sikrede afdeling er en bygning i 4 etager, på hver etage er der et lokale som de bruger. De har kun Rumænske stole som ofte knækker. Fangerne må ikke forlade den etage de er på, derfor havde han behov for 4 gange ca. 12 pladser. Jeg kan klare til 1 eller 2 rum nu. Faktisk havde han ikke tid til vores besøg, men han ville gerne tale med os. Han forklarede at på deres center i Cluj havde de besøg af nogle indsatte damer og deres børn. Det er meget stort at fængslet giver tilladelse til det. Cosmins mor Conelie og broderen Voico fik også et lille besøg. I gaderne var de ved at lave nye kloakker. Ca. 14.30 kom vi tilbage til Eva. Hun tog ud i byen for at købe lidt brød m.m. Efter kl.17 kom skoledirektøren med kone og datter, dem fulgte vi så med ud i bjergene og her så vi nogle opdæmmede søer. Fra den ene får Cluj drikkevand men det bliver først rensat. Da vi kom tilbage til Cluj inviterede direktøren os ind på en udendørs pisabar. Det var en dejlig aften i det fri. Vi sov igen i Eva`s lejlighed.

Tirsdag morgen tog vi det roligt og besluttede at vi ville tage på udendørs museum i udkanten af byen. Et museum med gamle træ huse, kirker, maskiner med mere, jeg mener det ligger på 35 ha, det var dejligt at gå lidt og samtidigt opleve meget. Vi var tilbage hos Eva ved 13 tiden, vi ringede igen til chaufføren, men telefonen gik igen ikke igennem. Igen måtte jeg ringe til speditøren. Han ringede hurtigt tilbage og kunne nu fortælle at chaufføren nu var i Rumænien og han burde i løbet af 3-4 timer være i Cluj. Josef og Cecilie inviterede os ud for at spise på en burger bar. Vi ville heller ind på Agabe (kirkenes korshær). Derfra besøgte vi Filiantrop`s lokaler med klinik m.m, jeg har ikke besøgt dem i de nye lokaler, det var rart at se. Her kan folk komme gratis og få/ låne kørestole m.m. De kan få gratis medicin hvis Josef har det de skal bruge. Der kommer flere gange om ugen en læge som man gratis kan benytte. Det er dejligt at få bekræftet at dette stadig fungerer som det har gjort i over 15 år. Ved 15.30 tiden kørte vi til Filiantrop`s lager for at være klar når sættevognen kommer. Omkring 16.30 ringer Josef igen til Chaufføren, da mangler han stadig 1 times kørsel. Josef kører da imod ham for at føre ham igennem byen. Kl.18 er han bakket op til lageret og aflæsning starter. Det er 2 dage senere som bestilt. Skolen er da mødt med nogle hjælpere og en bil til at transportere de 3 klasse sæt i alt 83 borde, 143 stole og 3 kateter til skolen i centrum. Aflæsning gik hurtigt kl.18.45 var alt til Cluj aflæsset. Filiantrop fik 11 madrasser, 60 div. handicap ting, 65 kasser tøj, 7 kasser porcelæn og 8 div. møbler. Chaufføren blev holdende, han skulle holde pause i 10 timer, kl.4 ville han fortsætte til Onesti og ud til kirken i Cornatel. Han håbede at være der ved 14 tiden. Vi hjalp skolen med at læsse 1 læs skolemøbler. Vi tog afsked med Cluj folkene og fortsatte kl.19.35 mod Cornatel. Vi nåede kirken i Cornatel kl 4, her blev vi modtaget af Lily og Dorel. Vi bestilte morgenmad til kl. 9.15, så søvn fik vi ikke meget af.

Onsdag formiddag kørte vi til landsbyen Bilca. Vi så kirkebyggeriet som ligger stille på grund af pengemangel. Broerne skulle vi selvfølgelig også se og glæde os over. Den svingbare bro var i dag ikke lang nok og våde ben ville vi ikke have så vi gik langs med vandløbet og over den høje bro. Vi

så den gamle kirke og besøgte kort naboen, som var ved at bage brød, som vi fik lov at smage. Igen gik vi over den høje bro og så en ved kilden som hentede vand. Vi fortsatte langs åen for at se over på den nye kirke på bakken, der var rigeligt med vand i åen så vi gik tilbage. Præsten fik også et lille besøg, mest for at se hvad problemet var med dørlåsen i den dør som vi har leveret for nogle år siden. Heldigvis var døren ikke ødelagt kun låsen. Jeg har fundet en brugt som er i transporten. Vi så også bro nr. 3 som er bygget af vore elmester. I Cornatel serverede Lily frokost, Præsten Dorel havde taget fri fra skolen som han underviser på. Vi ringede til chaufføren, han håbede han var fremme ca. 14.30 men først kl.15.15 kom han. Jeg forklarede Cornel og Geo som kom for at afhente at de skulle holde ude langs vejen fordi chaufføren sikkert ville holde pause i 10 timer, før han flyttede sættevognen. Sættevognen blev igen parkeret ud for indkørslen og siden blev åbnet. Så kunne aflæsningen starte med 1½ dags forsinkelse. Imens vi læssede af, sorterede vi tingene i 5 stakke. Cornel's bil holdt bag sættevognen og hans ting kom direkte i bilen. Han fik div. kasser og sække tøj og strikktøj, 1 Keyboard, 2 boks madrasser og div. møbler. Geo's ting stillede vi i siden af sættevognen. Han fik 6 tavler, 2 boks madrasser, div. møbler, 1 kasse med vandbeholdere, strikkede ting, tøj, porcelæn m.m. Den største stak var til Robert og Dana, de fik et brugt køkken, 1 vaskemaskine, 48 stole, 1 strygejern, senge og madrasser, 5 sygepleje ting, cykler, diverse møbler, nogle musik instrumenter, tøj, strikktøj m.m. Lily og Dorel fik fryserkab, vaskemaskine, tørretumbler, div. musik instrumenter, div. møbler, strikktøj m.m. Præsten loa fik 3 kasser pædagogisk legetøj, møbler, porcelæn, tøj m.m. Godt halvdelen af sættevognen var til aflæsning i Cornatel. Sættevognen var tom kl.ca 17.15. Der var en del ting som vi selv ville køre ud, dem forsøgte vi at få styr på. Lily serverede aftensmad og derefter samlede Kjeld et stort skab i et af værelserne, vi hjalp til, det tog et par timer. Inden det blev mørkt var alt afhentet undtagen Robert's stole.

Torsdag formiddag hentede vi loa's trailer, på den læssede vi 1 kakkellovn, 1 reol, 1 børnebord, 1 kommode, barnestol og flyttekasse. Det kørte vi ud til Cristi i Bilca med. Cristi's hus blev for ca.1½ år siden ramt af et lyn, det nærmest eksploderede, det lille de havde blev ødelagt, men de overlevede. Næste læs var 9 røde stole til kirken i Bilca (samme model som de andre vi har givet dem). Præsten fik 2 flyttekasser og en barncykel. Vi monterede nu dørlåsen, så nu kan de igen åbne og lukke yderdøren. I Cornatel leverede vi et par kasser til en familie, her viste deres datter deres drivhus og grøntsager. Lily serverede frokost og vi fik en lille lur. Traileren blev læsset med stolene til Robert og en flyttekasse kom i bilen. Ved Robert i Adjud blev stolene læsset af og traileren spændt fra. Vi fortsatte ca. 5 km ud til en landsby med ca. 100 beboer. I denne landsby har en familie stillet deres hjem til rådighed og konen laver hver dag undtagen søndag mad til ca. 34 bør i 2 hold. Det er Robert's kirke som skaffer midlerne. Det køkken som vi havde med skal monteres her, de fik også en vaskemaskine og lidt andet. Det var de små børn som var der, 4 spillede og sang. Den kasse vi havde med var en gave fra mini konfirmanderne i Vejle. Hvert barn fik en lille gave og en hilsen blev læst op. Vi inviterede Lily og Dorel og Robert og Dana med ud at spise i Adjud. Traileren blev hentet, sidste læs var til Maria, her måtte vi først komme efter kl.18 fordi Maria var på hospital og drengene skulle hjem fra skole. Maria fik 1 fryseboks, 1 spisebord, 4

stole og 1 kasse. Vi så deres mange dyr. På tilbagevejen afleverede vi traileren til loa. Trods chaufføren brugte 2 af vore dage så nåede vi alt som vi havde planlagt, men vi spildte heller ikke vores tid. Vi havde en rigtig dejlig hyggelig aften på restauranten.

Fredag godt 7 fik vi morgen mad, kl.7.50 kørte vi mod Onesti. Vejret var dejligt så nu kunne vi nyde og se turen. Grænsen blev passeret, klokken blev stillet tilbage og landevejs kroen i Ungarn blev besøgt. Her fik vi som sædvanligt dejlig winnersnitsel. Vi var ved Motellet i Abonoy kl.21.15 temperaturen var det meste af dagen på over 30 grader. Lørdag morgen efter morgenmad fortsatte vi godt 8 på den lange hjemtur igen i dejligt vejr. I Tjekkiet og Tyskland var der flere regnbyger, trafikken var meget lille. Motorvej A7 var spærret og vi kom ud på omkørsel uden ordentlige skilte, det forsinkede os lidt. Vi afleverede Preben og Kjeld i Sønderborg(Kjeld overnattede hos Preben og tog toget hjem søndag morgen). Henning blev kørt til Guderup og jeg var hjemme kl. 1.35. Turens længde var på 4883km. Tak for dejligt fællesskab, tak for hjælp ved aflæsning og tak fordi i tog med. Det var igen en dejlig tur selvom chaufføren kom 2 dage for sent og vi måtte køre hele natten.

Med venlig hilsen

Østeuropæisk Børnehjælp

Rumænien afdeling

Arne Lorenzen

Kegnæs

Tlf. 74405247 mobil 40865247