

# ØSTEUROPAÆISK BØRNEHJÆLP

Transport nr. 48 til Rumænien 5 -13 November 2011

Cluj – Onesti

Lageret i Rødekro skal tømmes, derfor sender vi godt ½ transport ca.55m<sup>3</sup> pris 17000kr som venlige private har givet penge til. Rigtig STOR tak for det, det er jeg og modtagerne i Rumænien meget glade for. Jeg havde bestilt den Rumænske sættevognen til læsning 3 nov. Kl.9, men han kom først kl.11. Anders fra Esbjerg var kommet med en trailer med stole og bilen fyldt med små sække tøj. Kaffen havde vi drukket og nu var vi oplagt til at komme i gang. Vi var færdig kl.16.05 og sidste kasse tøj kom med og de 8m af lastbilen som vi måtte bruge var massivt pakket til taget. Jeg fornemmer at chaufføren aldrig har set så grundig en læsning før. Da vi lukkede sættevognen fik chaufføren besked på at køre til Horsens efter mere gods.

I følgebilen var denne gang Kurt Subcleff Vester Sottrup, Peter Pihl Kegnæs, Helmuth Lindemann Kegnæs og Arne Lorenzen Kegnæs, deltagerne har selv betalt følgebilen. Vi startede lørdag morgen 4.45 og kørte i dejligt vejr. Motellet i Abonoy i Ungarn blev nået 21.15.

Søndag morgen fortsatte vi mod den Rumænske grænse og efter vi havde stillet klokken 1 time frem var klokken så 11.10. Vi prøvede lastbil vejen bag om Cluj for at se hvor vi havde sendt lastbilen hen. Vi fortsatte ind i centrum hvor jeg vekslede penge og kørte så til mine venner i Sinniciare som fik et kort besøg. Da vi ved 17 tiden holdt foran Eva's hus ringede jeg til Chaufføren, han var da i Polen og håbede at være i Cluj mandag formiddag måske kl.10-11. Derefter ringede jeg til Lykke i Onesti, nu var vi sikker på at aflæsning i Onesti først kunne blive Tirsdag, det ville vi også helst, det ville ikke være rart at læsse af i mørke. Hos Eva var Costace lederen af Juco hjemmet han ville også gerne hilse på os. Ved 19 tiden kørte vi til Josef og Cecilie, her nød vi som sædvanligt Cecilies gode mad og snakken gik godt. Jeg aftalte med Josef at han mandag morgen skulle ringe til chaufføren for at aftale aflæsning. Vi sov hos Eva.

Mandag morgen kørte Eva på arbejde kl.8 og vi tog selv morgenmad. Vi troede at vi havde tid nok men kl.8.20 ringede chaufføren og fortalte at om 30 min var han i Cluj. Jeg ringede straks til Josef og bad ham ringe til Chaufføren. Vi spiste hurtigt og pakkede bilen, vi mødtes med Josef ved banegården og fortsatte så ud til lageret hvor sættevognen holdt. Det første chaufføren sagde var Onesti i morgen, ja svarede jeg. Han har sikkert kørt hele natten for at nå frem. Vi læssede hurtigt tingene til Filiantrop ud af siden. De fik 150 kasser tøj, 18 kasser køkkenting / porcelæn, 1 kørestol, 1 toilet stol, 2 barne senge, 6 div. møbler, 3 kasser briller, 1 symaskine, 3 kasser sygepleje artikler og 14 kasser legetøj. Vi tog afsked med chaufføren og Josef kl.10.45. Vi kørte ad den nye motorvej og over Tirgu Mures – Brasov til Onesti i alt 431km fra Josefs lager. Vi var på Hotel Marisano 200m

efter Onesti byskilt kl.18.40. På Hotellet spiste vi sammen med Ena og Kjeld Lykke Olesen. Vi fik Ena til at ringe til chaufføren for at lave aftale til tirsdag morgen.

Tirsdag morgen kl.8 fik vi morgen kaffe i Lykke`s køkken. Kl.8.45 ringede Ena igen til chaufføren, han var kommet til Onesti ved 23 tiden, han holdt på en tank hvor vi lidt senere mødtes med ham. Kjeld kørte foran ud til Kirken i Cornatel hvor vi læssede af. Cornel og hans mor og hjælper kom samtidigt. For at udnytte pladsen i lastbilen var tingene til de 2 modtagere blandet, men jeg fordelte tingene igen ved aflæsningen. Cornel havde en stor varebil med som de læssede deres ting i. Varebilen blev fyldt helt og et spisebord må han hente senere. Cornel fik 1 gæste seng, 4 senge m. madrasser, 1 cykel (til deres dreng) ,1 køleskab, 6 køkken ting/porcelæn, 3 børnehav borde m. 11 stole, 18 kasser tøj, 17 div. møbler. Tingene er til en fattig familie hvor huset er brændt og en anden fattig familie, børnehav borde og stole har de givet til børnehav. Cornel var meget glad han nu kunne hjælpe de 2 fattige familier, han var også glad at vi havde gjort det muligt for ham at hjælpe. Lykke fik til deres arbejde 12 div. møbler, 192 stole ( til kirke og børne arbejde), 58 colli tøj, 1 lyd anlæg, 5 senge m. madrasser, 1 støvsuger, 4 overheat, 1 TV, 1 parket gulv (til børne lokale) 1 parti terrasse brædder, 4 døre, 3 vinduer, 1 køleskab, 12 2 mands skoleborde, 13 1 mands skoleborde, 6 legetøj og 10 køkkenting/porcelæn. Det fyldte rigtigt meget da det kom ud på græsset ved kirken. Efter aflæsning havde Ena frokost til os (chaufføren spiste mens vi læssede af) under frokosten kom en hestevogn for at hente parket gulv og stole til kirken i Tamasoia, han måtte køre 2 gange. Vi hjalp Kjeld med at bære tingene ind. Han havde lukket carporten med den ene dør som han fik i maj og monteret 2 plader på rammer som så let kan fjernes igen. Nu har han et dejligt lager som han kan udlevere ting fra. Vi fik placeret alle ting så han kan tage ting efter hånden som han skal udlevere eller levere tingene. På denne måde vil han lettere kunne modtage næste gang, for jeg håber bestemt vi kommer igen, de gør et stort godt arbejde for de fattige og dem er der rigtigt mange af i deres område. Men det er også vigtigt at de ikke viser hvad de har for så kan de ikke være i fred. Da alt var låst inde leverede vi 3 skoleborde og 2 skabe til det nye ungdoms lokalet på loftet af kirken i Tamasoia. Vi så også de leverede sorte stole fra sidste transport og fra hestevognen i kirken. Vi fortsatte til landsbyen Bilca som Lykke er meget i. Vi så først Kirkegrunden med det lille gamle hus hvor de har monteret døre, vinduer og brændeovn fra sidste transport her vil de forsøge med ungdoms arbejde. Vi gik over floden til Kirken som menigheden i sommer selv har bygget til for at de kan være der. I denne kirke står vore blå stole som de har fået af 2 omgange. I denne by har der været et vej projekt og nu har de asfalt nok ikke for beboerne men for lastbil trafik til skoven bagved. Der er virkeligt sket ting i denne by siden maj. Vi besluttede at vi ville køre ud til Maria, hun er nu kommet ud af fængslet. Lykke modtog i maj møbler til hende og drengene, hun ejer intet. De har hjulpet hende med at indrette sig, vi var i tvivl om hun ville have besøg. Vi kørte de 25 km og Ena gik ind for at spørge. Vi var velkomne, hun bor nu i hendes forældres hus, de er døde mens hun har været i fængsel. Hendes bror bor der også men i et forfærdeligt rod. Hun har smidt alt ud af et ikke færdigt rum og har fået malet, Kjeld og nogle andre har også hjulpet med døre m.m. Tillykke Maria efter omstændighederne bor hun faktisk rigtigt pænt. Alt står pænt, der er ting på de 2 reoler, tøj

ligger pænt i kommode, senge er ret og der er varme i brænde ovn. Hun har ikke lys, men låner lidt strøm fra nabo. Kan hun fortsætte på denne måde tror jeg hun kan få en tilværelse med hendes 2 drenge. Det var rigtigt rart at se de ting som vi har sendt til hende, jeg synes også at hun må sende nogle signaler til myndighederne at hun har tjek på det og vil gøre alt for drengene igen kan være hos hende. Hun har dræbt hendes mand med kniv efter skænderi og alkohol, men nu har hun udstået sin straf og livet må gå videre, Lykke har besøgt hende i fængslet og har ofte haft drengene med. Hun er fra sigøjner byen Bilca. Det er rigtigt flot hvad i har gjort for Maria i alle årene. Tilsyneladende får Marias bror nu også en nogenlunde tilværelse og et liv omkring sig med drengene. Om aftenen spiste vi sammen på Hotellet, her foreslog de at vi drak morgen kaffe hos dem sammen med Dorte og Cornel. Dorte er Dansker og Cornel er Rumæner men er Dansk statsborger og taler dansk.

Onsdag morgen/formiddag nød vi i dejlig fællesskab i Lykkes stue. Derefter kørte vi ud i en dal med mange helbredende saltkilder. På tilbagevejen besøgte vi et kloster som lå højt oppe på et bjerg, en smal vej og 2-3km kørsel førte os frem til klostret. Vi var inde i 2 kirker der men måske er der 2 mere. Der var mange flotte malerier og meget flotte tæpper på gulvet. Der var rigtigt flot efterårs natur. Kl.19 var vi blevet inviteret ud til Dorte og Cornel til aftens kaffe.

Torsdag morgen kørte vi mod Iasi. Landbrugsskolen fik et lille besøg, næste besøg var Mor og barn hjemmet. Vi havde ved sidste transport glemt 2 puder til en sove briks, dem ville jeg aflevere. Her fik jeg en stor overraskelse, Magdalena forstanderinden var der. Jeg har ellers fået oplyst at hun ikke arbejdede der mere. Vi blev straks budt på kaffe, vi mødte en pige på 14 år som havde fået tvillinger, 2 drenge. Vi havde besluttet at vi ville besøge Anca på Michai Kogalnichiano skole, på vej derud ringede vi til hende, hun fortalte at hun nu arbejdede i Iasi. Så ringede vi til Vladeni skole som fik møbler på sidste tur. Direktøren var der, og oplyste ved tolk, at vi var velkomne så der kørte vi ud. Hurtigt blev der fremskaffet lidt mad som var rart, da vi ikke havde spist siden morgen mad. Vi blev vist rundt på skolen og selvfølgelig så vi skolemøblerne fra sidste transport som de var meget glade for. 2 klasse sæt i den gamle skole var ikke taget i brug fordi de var ved at reparere lokalerne. Jeg kan godt se at det har været en fantastisk gave at få de møbler. Om aftenen spiste vi i kælder restauranten, her fik vi besøg af Maria pigen uden hænder. Vi sov på Hotel Corona.

Fredag kørte vi til Botosani hvor vi besøgte Felicia og Daniel. De er bekendte fra min første følgebil tur i 1994, de har landbrug som ikke kører så godt. Vi fortsatte til Dorohoi hvor jeg kørte hen til Nemtoi glaspusteri. Det hele var der men en nabo fortalte at det var lukket i 2008 og han havde galleri i Bukarest. Landsbyen Ibanesti var vores næste mål, vi kørte lidt rundt i byen, så deres nye skole og så at de var i gang med en bygning mere, bygningerne er i mursten. Jeg ville besøge Gabi og Cica som også er bekendte fra 1994. Cica arbejder på Rådhuset til kl.14 så han kom hjem lidt efter vores ankomst. Lidt efter kom Jelu også. Cica har 2 gange været i Danmark og arbejde, han forstår og taler lidt Dansk. Gabi serverede mad og kaffe. De har begge et lille landbrug, de fortalte

at de i 3 måneder ingen regn har fået, derfor er det næsten umuligt at pløje så tør er jorden. Vi begyndte nu på hjemturen som gik over Suceava, vi sov på Hotel i Cimpulung Moldovenesc.

Lørdag morgen var der 3 grader frost og ude i bjergene var der -7 men dejligt vejr og ikke meget trafik. Grænsen blev hurtigt passeret, vi spiste som sædvanligt 25 km inde i Ungarn og var i Abony kl.19 så igen fik vi en lang nats søvn.

Søndag fortsatte vi turen i godt vejr, først 200km før Hamborg kom vi af og til i tåge. Jeg afleverede dem alle og var hjemme kl. 0.04. Turens længde var på 5166km. Tak for et godt fællesskab og tak fordi du gad læse min rapport og nok en gang tak for pengene til transporten.

Med venlig hilsen

Østeuropæisk Børnehjælp

Rumænien afdelingen

Arne Lorenzen

Vesterkobbel 6, Kegnæs

6470 Sydals

Tlf. 74405247 - 40865247