

Transporten til Rumænien

Perioden 21. marts – 28. marts 2004

Endelig blev vi klar til at læsse årets første transport til Rumænien. Vi har arbejdet meget for at få plads til de forskellige lovede ting, der var aftalt med vore rumænske modtagere. Stort set var alt, der med forbehold var lovet, nu klar til levering. Desværre måtte vi også denne gang læsse fra to lagre, hvilket komplicerer en perfekt lastning, specielt når effekterne til vore modtagere er spredte.

Heldigvis mødte vore medlemmer talstærkt op tirsdag d 16. marts og alt lykkedes uden de store problemer. Kl. ca. 18.00 lukkede vi døren på en tætpakket og propfuld trailer, i alt godt 11.500 kg

Papirerne var klar og vi aftalte at mødes med chaufføren søndag d 21. marts i Cluj – Napoca.

Vi var fire personer, der startede lørdag morgen kl. 05.00 fra Aabenraa og nåede Vort motel i Ungarn midt på aftenen. Efter en god nats søvn og et dejligt morgenmåltid, var der højt humør i bilen og ved middagstid nåede vi Oradea i Rumænien, hvor vor præst fra den lutherske menighed, ventede på os. Henriette har et projekt her, der støtter fattige børns skolegang og hverdag, hvor præsten sikrer, at tingene fungerer. Projektet støttes af forskellige private og enkelte organisationer i Danmark, hvilket muliggør, at de fattige børn kan gennemføre deres skolegang.

Efter en snak omkring de forskellige børns situation, gik turen videre i solskin mod Cluj-Napoca. Og kørslen på de nu næsten færdige hovedveje var den rene fryd. Bortset fra et stop på grund af en væltet kølebil, nåede vi Cluj tidsnok til at nyde en kop kaffe med chaufføren Keld fra Lauenborg Spedition, der var på pletten som aftalt.

Efter et behageligt gensyn med Joseph og Eva fra organisationen Umanitare "Filantrop" gik vi i seng, for at være klar til mandag morgen, hvor vi, som planlagt, skal gennem tolden, for at få frigjort læsset.

Kl. ca. 11.30 var bilen fri og vi læssede en del af læsset af hos Filantrop, der modtog pampers, tøj til børn og voksne, forskelligt handicapudstyr og nogle møbler til institutioner. Herefter gik turen videre mod Iasi Amt.

Tirsdag morgen kl. 08.30 holdt vi udenfor "Centre of Care and Assistance" i Hirlau, ca. 80 km fra byen Iasi. Her skal lastbilen bakkes ind på centrets gårdsplads, en "speciel" manøvre, der viser om vi har en chauffør eller! Vi har alle tiders chauffør og den store bil manøvreredes på plads uden problemer. Et hurtigt goddag og en hurtig aflæsning, omfattende tøj, madrasser, sengelind og fodtøj, betød, at vi allerede ved ca. 13 tiden var på Skolen i byen Baiesti, lidt syd for Targu Fumors.

Vi besøgte skolen sidste efterår, hvor borgmester Butnari viste os rundt. Han var ikke specielt stolt over sin skoles udseende, men da vi tilkendegav hvad vi måske formåede, samt at vi virkelig ønskede at forbedre børnenes situation på denne skole, så tæt på en større industriby, blev han meget opstemt, men samtidig tvivlende.

Nu var vi der og den store bil skulle "vrides" omkring i de små gader, der på begge sider har åbne grøfter. Vi guidede så godt vi kunne mens Keld drejede på rattet og pludselig holdt bilen ved skolens ene hushjørne, klar til aflæsning. Alle børnene fik lov til at hjælpe, så vi leverede møbler og tavler ved bagsmækken, lige så hurtigt, som ungerne kunne fjerne dem. Da de så kasserne med computerne, gik dette som en løbeild gennem alle tilskuerne. Alle var meget glade og taknemlige. Lærerne for deres skriveborde og ungerne for endelig at kunne sidde på en rigtig stol ved sit eget bord. De brugte grønne tavler blev forsigtigt berørt, for at være sikker på, at det nu også var en tavle

Det blev til 8 klasser x 25 elever, skriveborde som katedre, tavler til alle klasser, nogle skabe og kontormøbler til kontorer og lærerværelse, samt de 12 computere i et netværk, med en forprogrammeret server. En dejlig komplet gave, der gør hverdagen meget anderledes for de glade børn og lærere.

Med et kort farvel til borgmesteren og lærerne, forlod vi de vinkende børn i Baiesti, med Maternus centret i Iasi som næste mål.

Maternus Centret er et hjem for unge vordende mødre fra 12 – 18 år. Fælles for dem alle, er at de er forment adgang til deres hjem og familie. De er udstødt på grund af den uheldige situation og ofte henvist til prostitution, som eneste mulighed for at tjene til livets ophold. Centret er så vidt forstået, oprettet af Amtet og en hollandsk organisation, men desværre er den økonomiske support reduceret i den seneste tid. Dog har man, med støtte fra Pfare midler bygget et nyt center, hvor faciliteterne er fortrinlige, blot der var økonomi til at gennemføre projektet ud fra sit formål. Vi hjælper med tøj til de unge mødre. Vor organisation donerede sidste år et beløb til indkøb af medicin til de spæde børn, når sygdom indtraf. I efteråret, skaffede vores dygtige Sanne fra Aulum 25 babysenge fra Baby. Dan, Låsby, v. Aarhus og sengetøj, madrasser fra Karl Thøgersen Hurup. En meget kærkommen gave, der bragte glæde hos de unge mødre

Ikke nok med det!, da jeg spurgte Sanne, om hun kunne sy sengelinned til baby sengene, allierede hun sig med et par kvikke damer fra omegnen, der hurtigt fremstillede dynebetræk, pudebetræk og lagner til sengene. Tusinde tak til jeg i Aulum / Vildbjerg området. De unge mødre var stærkt benovede, men utroligt lykkelige over at se de flotte senge.

På centret lærer de unge mødre at lave mad, gøre rent, samt selvfølgelig, at kunne passe sit barn. Under graviditeten bor de på centret, hvor de deltager i alle aktiviteterne, så som rengøring, madlavning og fødselsforberedelse. Efter fødslen kommer nogle i familiepleje med deres nyfødte barn og nogle skaffer midler til at leje en lejlighed. Her er de ofte to mødre om en to – værelses lejlighed. Centret checker op på hvordan det går med børn og mødre i ca. ½ år efter at de har forladt centret.

Vi vil nu forsøge at hjælpe med møbler til de små hjem. Vi skal ud for at finde sovesofaer, hvor man kan ligge på langs af sofaen, ellers tager de for meget plads i den lille stue. Små spiseborde og stole, skabe og sofa / lænestole, køkkenredskaber, kort sagt alt hvad man skal bruge i en husholdning. Pigerne starter på bar bund.

Onsdag og torsdag besøgte vi sygehuse og institutioner i Iasi, var en tur i Hrlau, for at høre hvad vi skal bringe næste gang. I nærheden af Hirlau, finder vi en mindre by med navnet Lite-ni, hvor vi kiggede på skolen. I forvejen var vi informeret om den problematiske situation. Skolen befinder sig i en høj grad af mangel på møbler og tavler. Vi vil prøve at forbedre denne situation.

Fredag morgen startede turen mod Cluj. Også denne gang kørte vi gennem Bikaz dalen og tværs gennem Rumænien, over til Cluj. Her mødte vi vore venner Joseph og Eva, hos hvem vi hyggede os om aftenen, sammen med deres familier.

Herefter var der 1.750 km til Danmark, som vi "slugte" i weekenden og var i Aabenraa Søndag aften omkring midnat.

Vi takker alle vore hjælpere for det store og gode initiativ og er allerede i gang med at samle ind til næste transport

Med venlig hilsen
Rumænien gruppen
Henriette Meyer, Bjarne Borup, Arne Lorenzen og Arne Vindbjerg