

TRANSPORT NR. 14 TIL RUMÆNIEN

CLUJ – HIRLAU – IASI 24. NOVEMBER TIL 3. DECEMBER 2001.

Denne tur var mest en tøjtur og finansieret af ”Østeuropæisk Børnehjælp til Rumænien” indsamlede penge. Sættevognen blev læsset i Sønderborg søndag den 18. november og forlod Danmark med Frank som chauffør torsdag den 22. november. Ankomst til Cluj lørdag den 24. november. Følgebilen startede lørdag den 24. november kl. 05.00 fra McDonald ved Rødekro i min Passat. Deltagere var Henriette Meyer, Haderslev, Arvid Stampe, Vejle, Bjarne Boddum, Sdr. Vilstrup og Arne Lorenzen, Kegnæs. Følgebilen er betalt af deltagerne, turens længde var 5.013 km. Motellet i Abonoy i Ungarn blev nået kl. 22.00. Den Rumænske grænse blev let passeret ved middagstid – Rumænsk tid.

Vores første besøg var præstefamilien i Oradea; her havde Henriette lidt sponsor arbejde, som skulle klares. Da vi forlod Oradea var det begyndt at sne, og det tog til. Vi ændrede vores aftale og fortsatte den direkte vej over bjergene til Cluj. Min i bjergene måtte vi montere snekæder for at komme op. Her havde mange lastbiler store problemer og spærrede vejen. Vi nåede Cluj kl. 21.00 og blev modtaget af Josef som var ved at rense fortov for sne ud for Eva's hus. Det nødvendige papirarbejde blev hurtigt klaret sammen med Josef.

Mandag morgen kl. 09.00 gik Josef på toldkontoret. Igen var der lidt nye toldregler og han skulle nu to steder. Ca. 11.30 kunne vi starte aflæsningen; godt 1/3 af læsset skulle aflæsses i Cluj. Der var tøj, bleer, hospitaleffekter, tre hospitalsenge, lidt skabe, køkkenting til plejehjem og skolemøbler til 2-3 klasseværelser til landsbyen Borsa. Vi efterlod nu Henriette i Cluj; hun havde mange ting som skulle gøres, bl.a. ville hun renovere en stue på børnehospitalet – et godt initiativ! Følgebilen kørte den korteste vej – oven om Bicas sø – til Iasi. De første 200 km gik fint. De fleste steder var der sort asfalt, men den sidste halvdel var der sne – meget sne som var ryddet. Vejen var mange steder meget ujævn med dybe spor og isklumper. De sidste ca. 70 km havde bilen en underlig lyd midt under, men vi kunne ikke finde fejlen. Vi ankom til hotellet i Iasi kl. 24.00. Vi havde aftalt med folkene på lastbilen, at de ville køre på den store vej over Botosani, og at de kun ville køre, medens der var lyst. Først skulle sættevognen dog lappes, da vi havde set en mindre lækage på midterste hjul.

Tirsdag morgen undersøgte vi bilen og konstaterede, at håndbremsekablet var i stykker. Det blev repareret. Forgæves ringede vi til lastbilen. For at udnytte tiden besøgte vi socialinspektør Carmen's kontor, men desværre var hun i Schweiz. Vi kørte til Socola hospital for at se hvordan det var gået med vor sidste leverance. De var i gang med at renovere en afdeling, hvor vore senge skulle bruges.

Nu spiste vi på restaurant, hvorefter vi ville køre til Hirlau for at møde lastbilen. Vi mødte den lige uden for Iasi på vej til Iasi. Det viste sig, at de havde kørt hele natten og var ankommet kl. 03.00 til Hirlau.

I Iasi læssede vi af på Nicolina skole. De fik 12 computere, 3 printere, 3 kontorskole og 10 borde. Handicap-club 21 hentede 3 symaskiner, 3 borde, 10 stole og nogle køreskole. Gadebørnehjemmet Familie Nostra afhentede 20 kasser tøj og 5 kasser fodtøj. Frank's sekretær Dana er altid flink til at hjælpe med at tolke. Dana fik 2 kørestole og 2 toiletsto-

le til sine gamle bedsteforældre. Efter papirarbejdet og en lille forfriskning så vi vore pc'ere fra juli leveringen i brug; de var meget glade for dem.

Onsdag formiddag kørte vi ud til skolen i landsbyen Mich. Kogalniceanu. Vejen var ryddet for sne i et spor de sidste ca. 8 km. De få gange der kom modkørende måtte vi eller modparten finde et hul at holde i. Vi kørte fast, men kom fri med hjælp fra de lokale. Skolelederen fra Anca blev hentet og de skolehæfter som Kegnæs-børnene havde givet blev afleveret. Skolen har stor søgning og det leverede tøj har været til stor nytte. Dog har men pladsproblemer og beder om byggematerialer.

Om eftermiddagen kørte vi til Camin Hospital House i Hirlau. De havde fået 21 madrasser, 35 kasser fodtøj, 250 kasser tøj, 6 kommoder samt legetøj og sygeplejeartikler. Vi var ventet med længsel og man var glade for det leverede og især fodtøjet. På dette sted havde kun penge til varme og gas nogle få dage endnu.

Torsdag morgen kl. 09.00 mødtes vi med borgmesteren fra Raducaneni. Mødet fandt sted i amtshusets kantine. Borgmesterfruen var også med. Vi drøftede hvad de havde behov for af skolemøbler. Her på stedet er der 400 fattige børn og 100 fattige voksne, som mangler tøj.

Om eftermiddagen besøgte vi Handicap Club 21, hvor vi så deres beskedne kolde små lokaler. De kan ikke arbejde der om vinteren. De syr tøjdyr og sælger dem for at få lidt økonomi til klubben De ville meget gerne fremstille andre ting f.eks. i træ og spurgte efter værktøj m.m.

Næste besøg blev gadebørnehjemmet Familie Nostra med 18 drenge i alderen 6-18 år. En dame stod for hjemmet og havde nogle hjælpere, men drengene klarede sig selv med vask m.m. De gik i skole og de levede som en stor familie. Det var virkeligt et rart besøg og tingene fungerede.

Om aftenen var Anca vært i hendes stue i Iasi.

Fredag morgen kl. 07.00 forlod vi Iasi og kørte samme vej tilbage til Cluj. Flot natur og fremme var Cluj ved 18.00 tiden.

Lørdag formiddag besøgte vi børnehospitalet hvor Henriette havde renoveret en stue. Det var blevet rigtigt lækkert og et lille skilt på døren fortalte at OB i Danmark var sponsor. Personalet var lykkelige og meget rørte over gaven. Vi så også deres udvidelse på loftet, hvor der skulle være kontorer m.v. Men de manglede alt inventar. De gav Henriette et fortjent diplom og en flot julekrans af grankogler.

Turen tilbage til grænsen gik over Zalau til landsbyen Varsolt, hvor Rozalia Coltis ventede på os i vejsiden. Hun kørte foran hen til et ældre hjem med en afdeling med gamle damer på den ene side af vejen og med gamle mænd på den anden. Der var køkken i rimelig beskeden stand, hvor der blev lavet mad til 105 personer hver dag.

Soverummene med 6-10 senge stuvet sammen blev forevist. Der var meget tæt og ofte meget varmt. På herre siden var der to små rum som to ægtepar levede i. I et lille rum var der to symaskiner. Bagved var der fire døre side om side – toilet. I et lille værelse boede tre husvilde mænd.

Dagens lyspunkt var, at der med tysk hjælp var opført en ny flot bygning til 60 senge, der kun manglede døre og vinduer samt alt indvendigt arbejde. Dette hus håbede man var færdigt i 2002. Dette ældre hjem kan bruge mange ting både i den nye og den gamle bygning.

Hvor har vi det godt i Danmark og hvor er der fortsat meget hjælpearbejde der skal gøres – også i 2002.

En stor tak til alle som har bidraget til vores hjælp. Tak for ting, tøj, sko, møbler, transport, lagerplads, penge, arbejdskraft, tøjsortering og samvær på turene til Rumænien. Uden disse følgebiler nytter hjælpen ikke, og de giver også os kræfter til at gå hjem og fortsætte. Tak alle sammen og en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

**MED VENLIG HILSEN
ØSTEUEPÆISK BØRNEHJÆLP
SØNDERBORG AFDELING
ARNE LORENZEN
KEGNÆS
TELEFON 7440 5247 --- 4086 5247.**