

ØSTEUROPAÆISK BØRNEHJÆLP

Transport nr. 63 13 – 21 Maj 2022

Onesti Rumænien

Langt om længe fik vi mulighed for at sende ½ transport, det er 2 ½ år siden jeg sidst har været i Rumænien, corona har forhindret det. Det var min tur nr. 96 og jeg har 30 års jubilæum med at hjælpe i Rumænien, så det var rigtigt dejligt at komme der ned. Lageret på Rønhave var fyldt op og har været det længe. Corona i Rumænien er der stadig, men ikke værre som i Danmark. Jeg havde håbet at jeg også kunne sende 4 classesæt til Landbrugsskolen i Miroslava, det bestilte direktøren ved sidste transport. Han er ikke på skolen mere og skolen har stadig ikke svaret på min mail. Jeg blev klar over at jeg manglede modtager til ¼ af sættevognen så da skolen ikke svarede valgte jeg 1/2 transport. Prisen på transporten er steget meget på grund af krigen og høje brændstof priser. Vi læssede sættevognen torsdag 12 maj fra kl.8.30. Sættevognen var fra Rumænien, chaufføren var flink. Han forlod Rønhave ca. 11.45.

Følgebil min Passat med min søster og svoger Jytte og Helmuth Lindemann Kegnæs kørte kl.4.45 fredag 13 maj. Som sædvanligt kørte vi over Tyskland, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn. Vi overnattede på Muskatli Motel i Ungarn, her ankom vi kl.21.40 de lukker kl.22 så vi var heldig at vi nåede det.

Lørdag fortsatte vi, den rumænske grænse blev krydsede lidt i 12 Rumænsk tid. I Oradie vekslede jeg Euro til Lej. I bjergene spiste vi vores 3 madpakke. Vi nåede Cluj ved 15 tiden, vi parkerede i centrum og gik en tur derfra, vi besøgte også deres varehus. Godt kl. 17 ankom vi til Eva hvor vi overnattede. Ved 19 tiden gik vi ca. 200m hen af gaden til en lille restaurant, her kom Josef og Cecilie også. Jeg spurgte Josef om Filiantrop (deres organisation) han forklarede at de ikke var aktive mere, men de havde ikke officielt lukket den.

Efter morgen mad tog vi afsked med Eva og fortsatte til Sighisoara hvor vi besøgte den gamle by med mur omkring og mange restaurerede gamle huse. Draculas fødehjem ligger der og er restaurant i dag. Vi fortsatte til Onesti her havde vi reserveret værelser mandag og tirsdag, vi håbede de også havde plads søndag aften, men det havde de ikke, så vi prøvede 2 andre, men fik plads på det 3 bag rådhuset. Vi spiste på en restaurant her fik vi rigtigt dejligt grillet kød.

Mandag efter morgenmad kørte vi igennem byen, da blev vi ringet op af Dorthe som spurgte om hvornår vi kom til Onesti og om vi ville spise sammen med dem, det vil vi gerne. Hun fortalte at Cornel havde i går talt med chaufføren og han forventede at være i Onesti kl.5 mandag morgen. Chaufføren havde sagt til mig at han mandag morgen skulle levere alle de paller som stod på bilen da han kom til Rønhave i Oradie og derfor først kom tirsdag. Jeg foreslog Dorthe at vi og de kørte til pladsen hvor vi skulle læsse af for at om sættevognen var ankommet. Han holdt på pladsen og sov, Cornel havde ringet til ham men han svarede ikke fordi han sov. Cornel's bror og jeg gik ned til sættevognen, vi fik ham vækket og jeg spurgte om han kunne flytte sættevognen og om han ønskede at vi læssede af i dag. Han ville gerne læsse af så han ville køre op til lageret som Cornel havde lejet. Cornel ringede til Geo i Focsani og fortalte at vi starter aflæsning nu. Geo vil komme om 21/2 time han skal køre 75 km. Hjælperne til aflæsning blev der også ringet til. Cornel havde for 2-3 uger siden modtaget en transport fra Herning og der stod stadig en del som ikke var til dem og ikke var hentet. Aflæsning blev hurtigt klaret. De ting som skulle afhentes blev stillet i 2 stakke og Cornels ting blev stillet ind på lageret. Cornel fik 136 stole, 16 kasser køkkenting, 136 kasser/ sække tøj, 8 kasser sengetøj, 9 boksmadrasser, 3 kommoder/ skabe, 5 borde, 2 symaskiner, 2 køleskabe, 1 projektor og 10 madrasser. Cotofanesti kirke fik 26 banankasser med køkkenting og et keyboard. Geo fra Focsani fik 7 kasser tøj, 7 kasser køkkenting, 40 stole, 8 boksmadrasser, 3 kasser puder, 1 kasse briller, 2 kasser sengetøj og 8 madrasser. Vi hjalp med læsning af de 2 biler som afhente ting. Ved 14 tiden kørte vi mod Bicz dalen som vi var på vej mod da Dorthe ringede om morgenen. Vi nød turen igennem den skønne dal med bjerge som rejser sig 2-300 m op. Lige før dalen ligger 3 cement fabrikker, jeg tror de er lukket på grund af gas pris eller mangel på gas. Der holdt mange tank sættevogne som normalt kører med cement. Lidt efter dalen ligger den røde sø som er opstået for næsten 200 år siden ved et jordskred, trætoppe stikker stadig op af vandet. Her er der normalt mange mennesker men der holdt kun få biler, i dalen er der mange boder men de fleste var lukket turister mangler. Vi vendte og kørte tilbage til Onesti som blev nået lige før der var mørkt, så dagen var godt udnyttet. Tirsdag tog vi ud til landsbyen Bilca, her er det nu muligt at køre over floden på en ny beton bro, den ny børnehaven er taget i brug. Cornatel hvor vi normalt har læsset af besøgte vi kort. I Adjud besøgte vi deres marked med grøntsager og alt muligt andet kan købes. Herfra kørte vi tilbage til Onesti for at besøge Dorthe og Cornel. Dorthe havde inviteret til mad og hygge. Det er en rigtig dejlig ny lejlighed de har købt for nogle år siden. De har en rigtig dejlig altan hvor vi nød tiden sammen med dem. Hvis vi har

mulighed for det vil de gerne modtage ting igen, fattige mennesker er der rigtigt mange af og krige i Ukraine har gjort flere fattige. Cornel fortalte at madolie nu er 3 gange så dyr, de har ofte mad med ud til de fattige men nu er det meget dyrere at købe. Godt kl. 16 tog vi afsked med dem og kørte hen på Hotellet hvor vi slappede af på deres overdækkede terrasse.

Onsdag morgen kørte vi over Brasov til Sinaia. Her så vi Konge slottet Peles som er bygget i slutningen af 1800. Der er anvendt mange fine materialer og der er centralvarme, radiator er inde i murerne. Det er virkeligt et besøg vær. Vi fortsatte til Bukarest hvor vi overnattede på Flowers B&B. Vi spiste sammen med Julliane, det var dejligt at møde hende igen og hun var meget glad for vores besøg.

Torsdag morgen kørte vi til Parlamentet (Folkets Hus), vi var der lidt over 10 da sad der 2 personer og ventede normalt er der rigtig mange. Vi kunne kun få en standard tur med Engelsk tolk kl.11. Da kl. var 11 var vi måske 20 personer til den tur, der kom lidt flere inden vi var kommet igennem kontrollen. Rundvisningen varede 1 time og vi så 3 % af bygningen, den tur vi normalt kommer på tager 2 timer og vi ser ca. 7%. Turister mangler også her. Revolutions pladsen blev næste besøg, her ligger det kommunistiske hovedkvarter hvor Ceausescu holdt sin sidste tale og senere blev afhentet i helikopter. Overfor ligger Kongeslottet som blev meget beskadiget under optøjerne i dec. 1989. National biblioteket og en anden bygning blev brændt ned. Alt er nu bygget op igen. Hallen hvor Ceausescu holdt møder ligger bag Kongeslottet, her er der nu teater. Vi ville også se hvor Familien Ceausescu har boet, men træerne er nu så store så de lukker af for huset. Der er stadig vagter ved huset. Nu startede vi på hjemturen, men først skal vi ud af byen og det tager tid. Vi valgte motorvejen mod Pitesti. I Sibiu overnattede vi på Greenhouse Pension.

Fredag fortsatte vi af motorvej hele vejen til Cluj. Vejen til grænsen var den sædvanlige. Grænsen til Ungarn krydsede vi ved middagstid normal tid. Det sædvanlige sted spiste vi Winnersnitsel. Vi fortsatte igennem Ungarn, Slovakiet til Tjekkiet. Mellem Brno og Prag ved afkørsel 168 km overnattede vi på Hotel Annahof i vejsiden er der 9 kors, Vi ankom kl.20.10, og slappede af på deres terrasse.

Lørdag fik vi dejlig morgen mad, kl.8.25 fortsatte vi mod Prag som vi så lidt af. Turen fortsatte over Dresden – Berlin – Hamborg. Jeg var hjemme kl. 20.40, turens længde var på 5520 km. Vi har selv betalt turen.

Arne Lorenzen