

ØSTEUROPAÆISK BØRNEHJÆLP

Transport nr.58 til Rumænien 13 – 21 Maj 2017

Cluj – Cotofanesti – Cornatel

Vi læssede den Rumænske sættevogn torsdag 11 maj fra vores lager på Rønhave. Med undtagelse af en gang ned gennem lageret var resten massivt pakket til loftet. Kjeld Lykke Olesen fra Langå havde et læs med som de havde samlet. Sættevognen var fuld kl.17.30 og alt planlagt kom med og 5 madrasser mere. Fragtbrevene blev udfyldt og chaufføren startede på den lange tur kl.18.15, han kørte over Polen. Transporten er betalt af privat donation, stor tak for det.

Følgebilen min Passat startede lørdag morgen 13 maj kl.4.30. Med i bilen var Astrid Lovelady, Sonja Stocholm, Arne Duus og Arne Lorenzen vi bor alle på Kegnæs. Vejret var dejligt, turen gik over Dresden, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn. Motellet i Abonoy blev nået kl. 22.15.

Søndag morgen spiste vi morgenmad i Julie`s køkken, kl. 8.15 fortsatte vi mod den Rumænske grænse hvor vi stillede klokken frem til 12.15. I Oradea vekslede jeg til lej. Da vi nåede ud i bjergene kom der en regnbyge så vi ventede lidt med at spise sidste madpakke. I Cluj centrum var der vejarbejde så det tog tid at komme igennem byen. Vi besøgte Cosmin i Sannicoare i ca. 1 time. Derefter kørte vi tilbage til Cluj og hen til Eva. Josef og Cecilie havde været i Rom og kom direkte fra lufthavnen. Eva serverede aftensmad som vi netop havde spist da Josef kom. Jeg bad Josef om at ringe til chaufføren for at høre om han var klar mandag morgen kl.9, det var ok.

Mandag morgen kl.8 serverede Eva morgen mad derefter kørte vi til Filiantrop`s lager. Sættevognen holdt på sidevejen og var klar til at bakke op til lageret. 3 hjælpere var også mødt. Filiantrop fik 48 kasser tøj, 14 kasser bleer, 11 kasser sygeplejeartikler, 19 hospitalsmadrasser, 11 kørestole, 8 rollatorer, 10 badebænke, 7 sengeborde, mange krykkestokke, 1 boksmadras, 6 kasser nye dyner og puder, 1 toiletstol, 2 kasser porcelæn, 2 legetøj, 1 kommode og 3 kasser briller. Alle Filiantrop`s ting var aflæsset kl.10. Chaufføren skulle holde pause i 10 timer, men han håbede at kunne nå til Skolen i Cotofanesti til kl.10 tirsdag. Vi havde nu ca. 8 timers kørsel til Onesti hvor vi spiste aftensmad. Vi var ved kirken i Cornatel kl. 21. I Cornatel var Ena og Kjeld Lykke Olesen ankommet før weekend, de havde fløjet til Bukarest og lejet en bil for at være sammen med os og hjælpe med aflæsning og fordeling af tingene. Vi hyggede os lidt før vi gik i seng, de boede sammen med os i lejligheden ved kirken.

Efter morgen mad kørte vi til skolen i Cotofanesti, skolen fik også møbler i april 2016, præsten Dorel underviser på skolen. Sættevognen var ankommet og var ved at forsøge at komme ind på skolen men måtte opgive og parkerede så ved hovedindgangen som jeg havde foreslået. Skolen fik 1 kateter, 39 borde og 105 stole. Skolen`s ting var aflæsset kl.10.45. Skolen gav kaffe og direktøren gav os nogle gaver som en dygtig lærer havde lavet sammen med eleverne. I mens bar børnene møblerne om i gymnastiksalen. Jeg havde før læsning sendt mail til Cornel i Onesti, men jeg vidste at han var på kursus og var derfor i tvivl om Dorthe viste besked. Derfor ringede jeg til Dorthe, hun havde ikke set beskeden så hun fik meget travlt.

Kl.11.30 var vi i gang med aflæsningen i Cornatel. Tingene blev fordelt i 6 stakke og lidt som vi selv skulle køre ud med blev stillet ved kirken. Dorthe fik 2 sofaer, 6 spisestue stole, 3 borde, 1 kølefryseskab, 124 kasser/sække tøj, 5 kasser køkken ting, 2 senge med madrasser, 1 sæk dyner. Geo fik 3 boksmadrasser, 1 kølefryseskab, 8 spisestue stole, 6 møbler, 2 gulvtæpper, 1 gæsteseng, 10 ting til børn, 17 kasser tøj og 10 kasser køkkenting. Dorel, Robert, Ioan fik tilsammen 26 møbler, 5 hvidevarer, 13 dyner/ puder, 4 senge, 9 madrasser, 25 kasser tøj, 27 ting til børn, 6 hospitalsenge, 7 sengeborde, 66 stole, 3 musik instrumenter. Kirken i Bilca fik 3 borde, 1 brændeovn, div. køkkenskabe, 1lampe og 73 kasser køkkenting/familiekasser. Sættevognen var tom kl.12.30 og kirkepladsen var fyldt godt op. Tingene til Cornatel fyldte nær 60m3 i sættevognen. Nu blev Dorthes bil læsset og Geo gik også i gang med læsningen, Geo's store varebil fik plads til alt. Dorthe måtte lade 6 spisestue stole stå, dem ville Præsten Dorel tage med til Onesti. Præsten Ioan havde flere læs i bil og trailer. Robert læssede de 6 hospitals senge og madrasser som han kørte direkte til hospitalet i Adjud med. De blev meget glade for dem og ville gerne have flere, sengene ville de bruge i skadestuen. Næste læs Robert læssede var med møbler og kasser m.m, der blev lidt tilbage som han senere hentede med personbilen. Præsten i Bilca og hans hjælper afhentede de 73 kasser køkkenting/familiepakker. Dem ville de køre ud til kirken's medlemmer med så alle familier fik en kasse. De kom tilbage og fortalte at det havde fungeret godt og alle var glade. De læssede så køkken elementerne og brændeovn. Næste læs 1 seng til præsten og 3 borde til kirken. Ved 18 tiden var alt afhentet undtagen nogle ting som vi selv ville køre ud, disse ting stille vi ind i kirken. Tingene til Lilly og Dorel som bor ved kirken var for længst kommet op i garagen. Nu er det så meget arbejde for modtagerne at udlevere til de fattige. Ena og Kjeld besøgte præstefamilien i Bilca og Lilly serverede aftensmad for os. Nu kunne vi slappe af og nyde at en dejlig dag snart var omme.

Onsdag efter morgenmad kørte vi 4 til Bilca hvor vi så skolen og de møbler som vi har givet dem for ca. 8 år siden. Vi fortsatte ned til floden hvor vi gik over broen af de elmaster som vi har leveret. Ved den gamle kirke som nu er solgt mødte vi en dame, det var hendes søn som havde købt kirken til beboelse. Hun fortalte også at hun i går havde modtaget en pakke fra Danmark som Ena og Kjeld havde pakket. Vi prøvede også højbroen og fortsatte langs floden ned til den Kulturelle kirke, men der var for meget vand i floden så vi kunne ikke komme over. Vi vendte om og gik op til den nye kirke og tilbage til bilen. Vi kørte hen til præsten som var ved at bygge, hans far var der også. Faderen gik så op til kirken for at låse op for os. De har siden sidst fået lagt fliser på gulvet også for lånte penge. Det så rigtigt godt ud med stolene fra sidste gang. De havde lavet 2 store brændeovne ca. 2m høje af metal. Jeg vil tro de bliver rødglødende når de fyrer det er nok ikke ufarligt at bruge dem. Præstens far fortalte at om vinteren gik han søndag morgen kl.5 ned for at fyre. De har stadig mange ting som skal laves, men de mangler penge også til det de har lavet. Vi fortsatte til Cotofanesti hvor vi så den bro som Borgmesteren har bygget der af vore elmaster. Dana og Robert i Adjud har inviteret os alle på grill mad kl.13. Ved 16 tiden var vi tilbage i Cornatel hvor vi tog en lille eftermiddags lur. Ene og Kjeld skulle besøge Maria og drengene ved 19 tiden, drengen skulle først hjem fra skole. De havde flere ting til dem som vi havde læsset i min bil, vi ville også gerne lige hilse på Maria, men kun kort. Vi 4 kørte til bage til Adjud hvor vi spiste på restaurant.

Torsdag havde Ena og Kjeld flere besøg. Vi kørte til Onesti for at besøge saltminen, men der var vejarbejde ved indkørslen så det droppede vi og kørte til dalen med de mange helbredende kilder. Ved 13 tiden var vi tilbage i Cornatel og straks kom Lilly med frokost. Jeg betalte Lilly for overnatning og mad før vi 14.30 kørte mod skolen i landsbyen Sohodor i kommunen Horgesti. Her underviser Dorel, her havde han haft en eksamen som betød meget for ham, den var gået rigtigt godt så han var glad. Vi kørte af en genvej derfor

havde vi Lilly med, vejen var meget kortere men ikke god i regnvejr. Vi fik støv for alle penge fra ler vejen. Vi var der lidt før kl.16. Skoledirektøren, Dorel og andre stod og ventede på os. Der er 2 bygninger der en gammel og en nyere Eu skoleprojekt bygning fra 2006 med 4 klasseværelser i de 2 bygninger går der 365 elever. Den gamle bygning er fra 1953, det er en lerklinet bygning. Der er skole om formiddagen for små og store om eftermiddagen. Den nye bygning mangler ca. 50 møbler til store elever. I den gamle bygning er der kun små rum så de skal gerne have smalle borde til 30 elever. Jeg forklarede direktøren at jeg havde møblerne. Han havde fortalt at der var en skole mere ca.3 km derfra. Denne skole ville jeg også gerne se. Han oplyste at det var de 2 bygninger som havde 1. prionet, det er ok, men jeg har flere møbler, så jeg vil gerne se den anden også. Den anden skole har kun en undervisning dagligt. Skolen kan fint bruge de sidste møbler jeg har ca. til 50 elever. Dorel mente også 2 2.personers sofaer var gode. Det var en meget glad direktør da jeg oplyste at jeg havde de møbler som jeg ville give dem og jeg havde penge til transport, så nu mangler jeg blot ting til sættevognen er fyldt. Jeg håber det kan blive i september. Direktøren fortalte at de ofte fik lovningen på ting, men de kom ikke. Jeg forklarede at det nok var 2 år siden at Dorel havde foreslået at vi besøgte skolen, men når jeg ikke får møbler ind så har jeg ikke mulighed for at hjælpe og ønsker derfor ikke at besøge skoler. Vi kørte af asfaltvej over Bacau til Adjud hvor vi alle spiste på restaurant.

Fredag fik vi kl.6 morgenmad, Ena og Kjeld skulle køre til Bukarest for at flyve hjem. Vi valgte derfor også at starte tidligt kl.7 tog vi afsked med Lilly og Dorel. Vi ville stoppe i Sighisoara for at se den gamle by, her spiste vi frokost i dejligt vejr under en parasol. Vi gik en tur rundt i de små gader og sluttede med en is i Dragula`s fødehjem som i dag er en restaurant. Vi fortsatte mod grænsen hvor vi stillede uret tilbage. I Ungarn spiste vi winnersnitsel som vi plejer. Motellet i Abonoy nåede vi kl.21.55.

Lørdag morgen fik vi igen morgenmad i Julie`s køkken. Godt 8 tog vi afsked med Julie og startede på den lange tur til Danmark. Vejret var dejligt og trafikken ikke kraftig. I Tyskland var trafikken lille, vi krydsede den Danske grænse 23.50. Alle blev afleveret hjemme og jeg var hjemme kl. 0.50 natten til søndag. Turens Længde var på 5020km. Tak for dejligt samvær på turen, det var igen en dejlig tur og jeg er sikker på at vi har gjort en forskel for dem som har modtaget vores hjælp. Jeg er også sikker på at der er behov for mere hjælp. Tak for alle tingene som Østeuropæisk Børnehjælp har fået uden disse donationer kan vi ikke hjælpe. Tak for hjælp ved afhentning af tingene og hjælp ved læsning af sættevognen.

Med venlig hilsen

Østeuropæisk Børnehjælp

Rumænien afd.

Arne Lorenzen

Kegnæs

Tlf. 40865247 - 74405247