

ØSTEUROPAÆISK BØRNEHJÆLP

Transport nr.52 til Rumænien 2 -9 Nov. 2013

Cluj – Adjud – Cornatel

Efter en meget travl måned med mange afhentninger og planlægning af transporten kunne vi læsse den Rumænske sættevogn fra ØB overfyldte lager på Rønhave ved Sønderborg onsdag 30 oktober. Sættevognen ankom kl.8, hjælperne kom kl. 8.30. Vi læssede noget af de sidst ankomne ting i bagenden af sættevognen for at komme ind til de ting som først skulle læsses. En trailer med madrasser og sygehus ting kom fra Grindsted og blev læsset direkte over i sættevognen. Fra Esbjerg kom 2 biler med trailer som også blev læsset direkte. Midt på formiddagen kom Lykke for at hilse på os og se hvordan læsningen foregik, de plejer at være modtager af tingene i Cornatel men nu bor de i Danmark igen. De var her fordi Ena holdt foredrag på Kegnæs tirsdag aften. Alt planlagt og bestilt kom med og lidt ekstra møbler. Godt trætte forlod vi Rønhave sammen med sættevognen kl. 17.20 og vi slap for at bruge lys. Transporten koster denne gang 25.000kr og den er betalt af privat donation, tak for det, både på ØB, Rumænien og egne vegne.

Lørdag morgen 2 nov. Kl. 4.15 startede følgebilen min Passat med Jørgen Møller Petersen Kegnæs, Henning Jensen Guderup, Kurt Subeleff Vester Sottrup og Arne Lorenzen Kegnæs. Følgebilen har deltagerne selv betalt. Som sædvanligt kørte vi over Dresden, Tjekkiet, Slovakiet til Motellet i Abonoy i Ungarn.

Efter morgenmad søndag fortsatte vi kl.8 mod den Rumænske grænse som let og hurtigt blev passeret. Vi stillede klokken frem til 11.15 Rumænsk tid, betalte vejafgift, i Oradie vekslede jeg penge. Vi kørte igennem Cluj og ud til landsbyen Sinnicoare men vi fandt kun Maria hjemme. Hun gav en kop kaffe og fortalte lidt om hendes familie. Vi kørte tilbage til Cluj og ind til Eva hvor vi skulle sove. Eva fortalte at vi skulle spise ved Cecilie og Josef som vi plejer. Josef fortalte at de om en uge ville modtage en transport fra Holland, det var 2 år siden de sidst havde fået fra dem. Så Filiantrop får meget at udlevere den næste uge for at have lager plads. Det klarer de nu nok fordi der er mange store ting som straks kan udleveres. Josef havde talt med den rumænske chauffør, de havde aftalt at være ved Filiantrop`s lageret kl.9 mandag morgen. Som sædvanligt havde Cecilie lavet dejlig mad til os.

Mandag morgen afhentede vi lastbilen og førte den til lageret hvor den med lidt besvær blev bakket op. Det er høje kantsten og lastbilen skal løftes for ikke at gå imod, trafikken må stoppe til lastbilen er på plads. Filiantrop fik 8 børnehave borde, 26 børnehave stole, 5 kasser legetøj, 26 kasser porcelæn/køkkenting, 32 kasser tøj, strikkede trøjer og tæpper, 5 kasser nye støvletter, 9

kasser voksen ble, 1 kondicykel, 10 kasser nye dyner og puder, 1 køleskab, 2 fryser, 1 rengøringsvogn, 2 sofaer, 8 lænestole, 6 spisestuestole. Køleskab og 2 fryser, 2 kasser dyner og puder, tæpper, køkkenting og lidt møbler bliver afhentet af et plejehjem som vi besøgte 4 oktober. Vi fortsatte kl.10.30 på vores lange tur til Cornatel. Undervejs besøgte vi landsbyen Bagaciu (Schreiber feriecenter) jeg hilste på skolens direktør. Brændevins brænderiet var i arbejde og vi fik en kort forklaring på driften. Folk kommer og spørger om hvornår de må komme med deres frugter, de får så en tid og udfører selv arbejdet. Det tager ca. 4 timer for at lave snapsen. Brænderiet kører frem til december og starter så igen i februar, det kører næsten hele året. Vi fortsatte over Medias – Sighisoara – Brasov – Onesti – Cornatel. Vi spiste aftensmad i Onesti og ankom til Cornatel kl. 21.25. Dorel (den nye samarbejdes partner i Cornatel) havde talt med chaufføren og aftalt at vi ville møde ham i Adjud og følge ham til skolen i Adjud Vechi til kl. 9. Dorel og Lilly og deres søn bor i den nye tilbygning og vi bor i den gamle lejlighed. Dorel er præst han havde musik undervisning i kirken da vi kom. Dorel og Lilly er nogle rigtig dejlige mennesker, dem vil vi godt kunne arbejde sammen med og jeg synes ikke sproget er noget problem. Lilly forkæler os med morgen mad og mad, det fungerer bare godt.

Tirsdag morgen var vi igen tidligt oppe, kl. 8.30 kørte vi sammen med Dorel mod Adjud. Ved bygrænsen holdt lastbilen, Dorel kørte med chaufføren hen til skolen. Her var Robert og Dana også mødt. Porten til skolegården var for smal så lastbilen blev på vejen og siden blev åbnet. Nu strømmede børnene til for at hjælpe. Skolens ting fyldte 23m³. De fik 78 en mands borde, 20 2. mands borde, 118 stole, 3 kateter, 1 tavle, 10 sække tæpper og 5 sække strikkede trøjer. Kl. 9.50 var aflæsningen færdig. Skolen gav sodavand, kager og en lille gave. Børnene var helt vilde og de gamle møbler måtte hurtigt ud af klasseværelset. Jeg forklarede hvordan stolene kunne hænges op og hvad der passede sammen. De fik også besked på at de høje borde var til 7-8 klasse, de grønne 2 mands var til 5-6 klasse. Vi fortalte at vi måske ville besøge dem onsdag. Dorel kørte igen med lastbilen til Cornatel. I Cornatel var Geo fra Focsani ankommet, ham bad jeg køre ind i gården. I Cornatel havde vi halvdelen af læsset til fordeling og afhentning. Jeg forklarede hvor de skulle stille tingene og det fungerede rigtigt godt selvom vi aldrig har aflæsset så meget her før. Cornel fra Onesti kom og holdt bag lastbilen. Ham var der 12,5m³ til. Han fik ca. 30 kasser/sække tøj og ca. 75 sække strikkede ting fra Odense, 15 madrasser, 6 kasser hospitals udstyr, 1 støvsuger, 2 køleskabe, 1 kasse nye puder, 3 kasser nye støvletter og 2 senge. Han måtte køre 2 gange. Til Geo i Focsani havde vi 12,5m³. Han fik 26 en mands skoleborde, 34 røde stole, 73 små røde stole, ca. 20 sække strikkede ting, 1 barneseng, 5 kasser køkkenting/porcelæn, 3 kasser nye støvletter og 1 kasse nye hovedpuder han måtte også køre 2 gange. Robert i Adjud fik 1 brændeovn m. rør, knagerækker, 3 store borde, 41 stole, 5 overheat, 7 radiatorer, 2 top madrasser, 4 kasser nye støvletter, mange pakker strikkede ting, 1 etage seng og div. legetøj. Han kørte flere gange. Dorel og Lily fik 2 senge m. madras, 2 kommoder, 1 microbølgeovn, 5 kasser nye støvletter, 1 Guitar, 6 spisestue stole, 18 stole, 1 køleskab, mange pakker strikkede ting og tøj og lidt legetøj. Sigøjnerne i Bilca afhentede 125 stole, de kom 2 gange med en lukket Dacia varevogn og 1 gang med en gammel Dacia person vogn med tagbagagebærer. Han havde både stole på sædet, i

bagagerummet og på taget og så gik han op over motorhjælmen og op på taget, pappet som vi havde brugt til beskytte tingene med fik de også plads til. Ja alt kan flyttes med en Dacia. Læsning af stole var i mørke, klokken var nu 18 og alt var afhentet undtagen tøjet som var i garagen. Det var en fantastisk god dag, alt lykkedes og alle var glade og vi var godt brugte. Nu har de alle mange ting til uddeling til de fattige inden vinteren kommer. Lilly serverede dejligt aftensmad og hun havde fyret i kakkellovnen. Vejret havde været rigtigt flot 20 grader men om aftenen er der ikke varmt.

Onsdag formiddag kørte vi til Bilca vejret var dejligt og tørt. Vi parkerede ved skolen og gik over broen som er lavet af de elmaster som vi har leveret sidste år. Vi så den gamle kirke, brændeovnen som vi leverede i maj var nu monteret. Lidt længere fremme var der nu bygget en ny "høj" bro, den er også bygget af elmaster som vi har leveret. Vi gik over den, der er monteret gelænder og den er malet, jo de kan godt i Bilca. Vi så en pige fylde en spand med vand ved kilden og så gik hun hen over broen. Det må være rigtigt dejligt for de fattige mennesker at de nu bare kan gå over floden efter vand. Vi gik langs floden, ud for den nye kirke var der lagt en bjælke ud så vi kunne komme tørskoet over. Staks kom nogle unge sigøjner og åbnede kirken. De havde også fået monteret de 2 brændeovne og skorstene som de fik i maj. Da vi stod foran kirken og nød udsigten opdagede jeg at de lidt længere henne havde støbt en aksel i fundament til en ny bro. Denne bro skal nok laves som den første som kan dreje med floden ved høj vandstand. Vi gik tilbage først over planken, uden at falde i, derefter over den nye bro og til sidst over den første bro. Vi kørte hen til præsten med en kasse fra Lykke. Der var ingen hjemme da vi kom, men præste konen kom gående. Vi blev inviteret inden for og pludselig var hele familien næsten samlet. Jeg ringede til Ena og gav telefonen til præste konen. Vi forlod Bilca og kørte nu til skolen i Adjud. Her så vi alle klasseværelser og de glade børn, alt var stillet op som aftalt, det var dejligt at se. På tilbagevejen besøgte vi en anden skole, men der var ingen personale. De klasseværelser som jeg kunne se var møblerne ok så vi fortsatte til Cornatel. I Cornatel spurgte jeg Dorel om der er en skole i landsbyen bag Cornatel. Det er der ikke men der er en i Cornatel. Vi besluttede at køre derhen og Dorel tog med. Det viste sig at skolen har 100 elever fra 1-8 klasse møblerne var 12 år gamle, jern stel med spånplade de var godt brugte. Tavlerne var små og meget gamle. Jeg spurgte om de ville have nogle brugte 30 år gamle fra Danmark. Det ville de gerne så vi fik ordre med hjem. Lilly havde lavet frokost til os. Ved 15 tiden kørte vi til Tamasoaia, vi håbede at børnene var ved at lave lektie men der var ingen. En nabo låste kirken op men hun havde ikke nøgle til søndagsskole lokalet. Vi kørte så igen mod Adjud fordi der var en landsby mere. I den var der en lille skole som var aflåst. Vi var inviteret til Dorthe og Cornel i Onesti til kl.18 så vi fortsatte til Onesti. De havde sagt at vi skulle spise på restaurant, så den måtte vi finde. Vi havde et par hyggelige timer sammen med dem og børnene. Da vi kom tilbage til Cornatel fortalte Dorel at han havde talt med Geo i Focsani. Geo havde bedt Dorel tage med os for at tolke. Vi vil fortsætte til Iasi, så vi kommer ikke tilbage. Så tager jeg toget, det er ikke et problem sagde Dorel.

Torsdag morgen pakkede vi og takkede for opholdet og god servic. Vi kørte igen ind i landsbyen som vi havde besøgt, men igen var der låst. De små elever har ferie i denne uge sagde Dorel, så vi må prøve næste gang. Geo inviterede på kaffe. Jeg måtte igen forklare at jeg ønskede at se Søndagsskolen, den ligger 27km herfra forklarede Geo. Vi kørte så i 2 biler derhen. I denne by er der 2400 børn, 250-300 kommer hver søndag. Huset er 200år gammelt det er købt af Geo's Fondatia for godt 10 år siden. Jeg kunne se at de leverede skoleborde og stole var hårdt tiltrængt. Han ville også gerne have de 14 borde som vi ikke havde plads til, der var også andre ønsker. Han fortalt at sigøjner pigerne bliver gift når de er 11 år og får deres første bar når de er 12. Det er virkeligt et problem som Geo og præsterne forsøger at ændre. Det er fædrene som gifter pigerne bort. Geo inviterede på mad før vi kørte mod lasi. Det blev mørkt inden vi nåede lasi. Vi boede på Hotel Corona uden for lasi.

Fredag morgen startede vi på den lange hjemtur som gik igennem Bicz dalen. Vandkraft værket og den store dæmning besøgte vi først. Vi nød Bicz dalen, stoppede ved Lassu Rosu med rester af træer som stikker op af vandet. Vejret var dejligt men vejen er lang. Aftens mad, wienerschnitzel fik vi på landevejskroen i Ungarn. Abonoy blev nået kl.22 og vi gik hurtigt i seng.

Lørdag morgen kl.8 forlod vi Motellet i dejligt vejr. Hjemturen gik igennem Ungarn, Slovakiet, Tjekkiet, Dresden, Berlin. Alle blev afleveret og jeg var hjemme kl.24. Turens længde var på 5197km. Tak for dejligt samvær på turen, tak for hjælp ved læsning og aflæsning. Tak for alle tingene som vi har fået doneret og igen tak for pengene til transporten. Der er meget arbejde ved sådan en transport men det er bestemt arbejdet vær og der er brug for tingene. Fattige er der stadig mange af så vi bliver ikke arbejdsløse.

Med venlig hilsen

Østeuropæisk Børnehjælp

Rumænien afdeling

Arne Lorenzen

Kegnæs

Tlf. 74405247 - 40865247