

ØSTEUROPAÆISK BØRNEHJÆLP

Transport nr. 61 til Rumænien 6 – 13 April 2019

Iasi - Cornatel

Den Rumænske sættevogn blev læsset fra ØB lager på Rønhave Sønderborg torsdag 4 april fra kl.9. Lageret var fyldt helt op. Kjeld Lykke Olesen fra Langå havde igen en fyldt trailer med. Sættevognen var fyldt ca. 17.30, alt planlagt og mere til kom med. Hjælperne kørte hjem og jeg udfyldte fragtbrev mens chaufføren skifte nogle pærer. Kl.18.10 kørte chaufføren ud på den lange tur til Rumænien. Transporten betales af ØB med penge fra flere Donationer, stor tak for pengene ca. 25.000kr, uden penge til transport kan vi ikke hjælpe.

Følgebilen min Passat startede lørdag morgen 6 april kl.4 med at hente Jørgen Møller Petersen Kegnæs, Uwe Høhne Kegnæs og Poul Pedersen Lysabild. Deltagerne har selv betalt turen som koster ca. 2500kr pr. person. Som sædvanligt kørte vi over Dresden, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn. Motel Muskatli efter Buda Pest nåede vi kl.20.30, da havde vi kørt 1466km.

Søndag morgen kl.7 fortsatte vi mod Rumænien, ved 9 tiden fik vi morgen kaffe i vejsiden. Den rumænske grænse blev hurtigt passeret, vi stillede urene 1 time frem og klokken var nu 10.50 Rumænsk tid. Vejafgift blev betalt før vi fortsatte i dejligt vejr. I Oradea vekslede jeg penge. Den 3 madpakke blev spist i bjergene. Vi kørte igennem Cluj og ud til Sannicoara hvor vi besøgte Cosmin. Efter godt 1 times snak spurgte Cosmin om vi ville besøge nogle af de fattige som hans organisation hjælper. Vi kørte i Cosmins bil over vej og jernbane og op på bjerget hvor de havde bygget et nyt hus til erstatning af et meget simpelt. I det nye lille hus boede der mange og 9 børn. Et andet sted var huset brændt, her havde manden selv bygget ny fundament og bygget noget op, her havde de hjulpet med tag. Ved siden af var der 2 huse hvis vi kan kalde det et hus, dem ville de også gerne hjælpe med noget bedre. Sidste besøg var ved familie hvor datter var 22 år og kørt over af tog 2 gange, hun sad i kørestol. Hun havde 3 børn som kommunen havde frataget hende. Manden var efter ulykken gået. Her var Cosmin og hans hjælpere i gang med at grave vandledning ned. Kommunen havde givet dem vand mod at de også lavede kloak. Vi takkede Cosmin for besøget og fortsatte tilbage til Cluj, Eva ventede os. Vi spiste på en restaurant 300 m fra Evas lejlighed, Josef kom også, deres organisation betalte maden. Josef's kone Cecilie er syg, hun har nyre sten. Vi sov i Evas lejlighed i vore soveposer.

Mandag morgen nød vi Evas morgenmad i hendes køkken. Vi tog afsked med Eva kl.8.45 og fortsatte mod Iasi. Vi kørte oven om vandkraft søen (den mangler vand), det er den hurtigste vej. Jeg ringede til Direktøren på landbrugsskolen i Miroslava som fik møbler og boksmadrasser sidste gang. Jeg spurgte om han var på skolen mellem kl.16 og 17 fordi jeg gerne ville besøge skolen. Han

var syg, men vi kunne køre der ud, der var andre som vi kunne tale med. Martin fra P.Poulsen ringede og spurgte hvor vidt vi var og om vi kunne starte aflæsningen før. Vi aftalte at kl.8.30 var ok. Da vi ankom til Landbrugsskolen i Miroslava mødte vi en som viste os ind til nogen som sad i møde. En dame gik med os, hun fandt også en anden dame som vidste lidt. Vi så nogle af sengene, de havde haft lidt problemer med nogen. Måske drengene slås eller kaster sig ned i sengene, det er boksmadrasser ikke beregnet til, men de kan skrue skrue i lamellerne hvis de går løse. En bygning er under renovering. Vi så deres nye spisesal, her havde de anvendt de blå 2 mands skoleborde og stole. Jeg forklarede at jeg havde nogle 4 mands og 6 mands som var bedre. Der er 80 elever som spiser der i 2 hold så mine borde er måske rigeligt, troede der var for få. Vi fortsatte ned i Iasi, jeg ville vise dem den sorte Ceausescu boligblok som aldrig er bygget færdig, der har aldrig været el – vand og varme trods det har der før 2007 boet ca. 130 familier og mange børn i den. Men da de kom med i EU blev alle smidt ud og der kom gitter for døre og vinduer og i den ene ende boede Politiet. Men nu har de renoveret den og malet den pænt hvid, de er ikke helt færdig. Så nu er den igen anderledes som alle de andre men til den gode side. Vi besøgte også klosteret på bjerget. Nu var der tid til at køre til Hotel Coroana, vi bar bagagen op på værelserne og gik så ned for at spise. Ena og Kjeld Lykke Olesen har været i Cornatel fra lørdag aften, de har været med fly til Bukarest her har de lejet en bil. Jeg ringede til dem og fortalte at vi læssede af kl.8.30 så vi vil komme til Cornatel mellem 12.30 og 13. De vil ringe til Geo og Robert. Jeg ringede til Cornel, han vil komme før.

Tirsdag morgen fik vi morgenmad på Hotellet kl.7 derefter kørte vi hen til Landbrugsskolen 26 km før Iasi. Vi blev modtaget af Direktøren som inviterede os ind på hans kontor. Jeg forklarede at sættevognen vil komme kl.8.30. Direktøren forklarede chaufføren hvor han skulle holde. Der kom hjælpere og aflæsningen startede kl.8.45 vi var færdig kl.9.20. Skolen fik 2 lænestole, 1 kommode, kaffemaskine, 1 kasse med brugt værktøj, 1 verdens kort, 2 senge med madrasser, 48 boksmadrasser, 10 kasser ny hovedpuder, 2 kasser nye dyner, 5 sække sengetøj, ca. 20 topmadrasser, 35 1 mands skoleborde og 35 kontorstole. Direktøren fortalte at vi skulle se noget ved kantinen, så jeg forklarede chaufføren at han kunne køre mod Cornatel, vi kommer så hurtigt som muligt. Vi skulle ikke se noget men spise, skolen mangler stole. Vi kørte hurtigt videre, ved 12 tiden ringede chaufføren og fortalte at han holdt 20km før Adjud. Da vi nåede ham spiste han. Det sidste stykke kørte jeg foran ham til Kirken i Cornatel her var vi kl.12.50. Han åbnede siden og vi startede aflæsningen, Kjeld havde hængt skilte op så hjælperne kunne se hvor tingene skulle stå. Sættevognen var tom og lukket igen kl.14 hvorefter chaufføren kørte. Cornel fra Onesti fik hurtigt læsset første læs og kørte til Onesti. Han fik 1 sovesofa, 1 boksmadrass, 5 madrasser, 21 kasser køkkenting, 1 el radiator, 10 ting til børn, 114 kasser tøj, 2 hvidevarer og 1 lærred. 11/2 time senere hentede han resten, nogle kasser og 1 madras stillede vi i garagen til senere afhentning. Geo fik 42 stole, 19 skoleborde, 32 kasser køkkenting, 4 kasser ting til børn, 5 madrasser, 4 lifte og 33 kasser tøj. Dorel fik 2 boksmadrasser, 2 brænde ovne, 1 vaskemaskine, 75 stole til børnehaven, 7 instrumenter, 2 cykler, 2 kasser dyner m.m., 4 kasser legetøj, 5 kasser tøj, 1 skole rullemadras og 1 sofa. Robert i Adjud fik 2 hvidevarer, 2 sovesofaer, 4 lifte, 23 kasser dyner, tøj og sko, 28

køkkenting og 10 møbler. Robert måtte køre 2 gange med ladbil. Trocea fik 2 skabe og 3 kasser. Kirken i Cotofanesti fik 14 stole og 2 borde. Maria fik 3 kasser. Præsten Mirca og kirken i Bilca fik 5 skovle, 7 køkken udstyr, 1 cykel, 16 skoleborde, 2 boksmadrasser og 37 stole. Bilca måtte køre 2 gange med ladbil. Kl.18.30 var alt afhentet, kun børnehavestolene som Lilly skal køre til Adjud stod tilbage i gården med plastik over. Herefter kørte vi til Adjud for at spise på restaurant sammen med Ena og Kjeld og Lilly og Dorel. En dejlig dag hvor alt lykkedes og alle var glade er nu ved at være slut.

Onsdag gav Lykke morgenmad herefter kørte vi sammen med Lykke og Lilly til Adjud for at besøge en skole som har ønsket hjælp. Deres møbler er ikke gamle, men har ikke en god højde. Jeg har 2 klasse sæt til 0-4 klasse som kan justeres dem må de få. De kan få de 2 tavler som jeg har. De gemmer de møbler som bliver tilovers. Vi så også børnehaven i Adjud som Lilly skal levere stole til, de har tidligere fået stole og borde til 1 klasse. Kjeld kørte Lilly hjem og fik Dorel med til skolen i Cotofanesti. De har bedt om 15 2 mandsborde, men dem jeg har, er 1,4 m bred, vi tjekkede om de kunne være i rummet, det går lige. De ville gerne have ca. 20 røde kontorstole, de 2 skabe vi har, kassen med mus, 1 verdens kort, 8 små tavler og 5 tynde madrasser. Kopper og frokost tallerkner vil sikkert være godt. Vi så vores skole rullemadras i gymnastik rummet. Det var et dejligt besøg hvor vi fandt anvendelse til ting som er på lager, og de ville afhente tingene i Cornatel. Lilly lavede frokost til os. Vi tog en lille middags vil. Ena og Kjeld besøgte familien Trocea og vi kørte til Bilca. Vi stoppede ved den nye kirke, men kunne ikke komme ind. En mand som kom gående Ringede til Præstens far, han kom og låste op. De har fået lavet en flot smedejerns trappe til loftet, her har de nu alle stolene fra den gamle kirke stillet op. Kirken er rigtig pæn. Vi parkerede ved skolen og betragtede byggeriet af den nye børnehave som nok er en ny skole. Den skulle have været færdig 1 april, men måske næste år. Vi gik ned og over broen og igen tilbage over højbroen. Ud foran den Kulturelle kirke var der lagt nogle sokkel stykker som vi kunne gå over floden på. Vi gik op til Kirken 2 mænd stod der, de låste op for os. Vi gik tilbage og op forbi den nye kirke og ned til bilen. Vi kørte ud i gennem Bilca og vendte ved skovfoged huset. Vi kørte også ud til Tamasoia, nu blev der torden vejr og regn så vi kørte tilbage til Cornatel. Om aftenen købte vi igen alle 8 til Adjud for at spise på restaurant. Vi gik tidligt i seng fordi vi skulle tidligt op.

Torsdag morgen fik vi morgenkaffe kl.5 og kørte kl.5.30 til Bukarest i regnvejr. Vi var lidt før kl.10 ved folkets hus, men desværre det er lukket for besøgt fordi de er formand for EU. Der åbnes for besøg til sommer. Vi kørte rundt om bygningen og op af den store vej med springvand. Næste stop var Revolutions pladsen, her så vi bygningen hvor Ceausescu holdt sin sidste tale, fra taget blev de afhentet med helikopter. Overfor ligger det gamle kongeslot som blev meget beskadiget under revolutionen i denne bygning er der mange udstillinger. Vi besøgte den højre fløj med mange flotte gamle malerier og ting fra gamle kirker. Efter nogle timer her måtte vi spise, vi gik ned langs den gamle vej som står på pæle, vi fik Pisa. Min sponsor datter Julliane har fødselsdag i dag, vi vil spise aftensmad sammen med hende når hun får fri fra arbejde. Det regner stadig så vi kørte ud hvor hun bor, der er umuligt at parkere der så vi kørte til supermarkedet, da var kl.16. Jeg ringede

til Julliane og ønskede hende tillykke med fødselsdagen. Hvornår har du fri? Hun fortalte at hun ville forsøge at være på restauranten kl.17, jeg vil forsøge at parkere der. Vi gik i supermarkedet og købte brød m.m. til morgen mad. Nu kører vi til Restauranten, med lidt besvær parkerede jeg 5 cm fra lygtepæl og 7 cm ud foran en port. Vi gik ind på Restauranten og fik et bord, bestilte drikkevarer. ½ time senere kom Julliane og hendes mor Jeni. Det var rigtigt dejligt at spise sammen med dem og fejre Jullianes fødselsdag. Vi forlod Bukarest i regnvej og fortsatte af motorvejen mod Pitesti og Riminicu vilcea, ved 23 tiden stoppede vi ved et Hotel som vi sov på.

Fredag morgen kl.7.05 fortsatte vi, morgenkaffen fik vi midt på formiddagen. I cluj hentede vi Uwe`s fotoapparat som han havde glemt ved Eva. Nu gik det mod grænsen, men vi var tidligt på den så vi holdt på toppen og fik en lille lur. Grænsen blev igen hurtigt passeret og urene stillet tilbage. På landevejskroen i Ungarn spiste vi lidt tidligt aftensmad, winnersnitsel og ungarsk gullasch. Vi nåede Muskatli Motel kl.19.55.

Lørdag morgen ved 7 tiden forlod vi Motellet. Morgen kaffe fik vi på tanken lige før vi forlader Ungarn, men det var en meget kold omgang, det blæste og der var ca.3 grader. Vi fortsatte igennem Slovakiet, Tjekkiet, Dresden til Danmark. Alle blev afleveret hjemme og jeg var hjemme kl.23.55. Turens længde var på 5341km. Tak for dejligt samvær på turen, tak for hjælp ved aflæsning. Nok en gang en dejlig tur hvor alt gik som planlagt. Mange har fået hjælp med vores ting og jeg har fået ordre med hjem. Jeg vil også takke for alle donationer både ting og penge uden disse 2 ting kan vi ikke gøre noget og der er stadig mange som har brug for vores hjælp.

Med venlig hilsen

Østeuropæisk Børnehjælp

Rumænien afdeling

Arne Lorenzen

Kegnæs

Tlf.74405247 mobil 40865247

Mail: lorenzen.arne@gmail.com

Eventuel gave, konto : reg. 1551 konto 3723127