

# ØSTEUROPAÆISK BØRNEHJÆLP

Transport nr. 51 til Rumænien 24 Maj – 1 Juni 2013

## Iasi – Caiuti – Cornatel

Vi læssede den Rumænske sættevogn tirsdag 21 maj fra lageret på Rønhave Sønderborg. Transporten kostede 25625kr som vi har fået tips penge til, stor tak til Kultur styrelsen som fordeler tips midlerne. Lageret var totalt fyldt op, vi har denne gang 4 aflæsningssteder. Mange hjælpere var mødt op for at hjælpe med læsningen som varede fra kl.8-kl.18. Alt planlagt og forud bestilt kom med. Sidst på formiddagen kom 2 fra JyskeVestkysten, de lavede en flot artikel i onsdag avisen.

Følgebil, min passat, startede fredag morgen 24 maj kl. 4.15, i Lysabild afhentede jeg Poul Pedersen, i Guderup Henning Jensen og Anders Staal fra Esbjerg kom med fra tanken ved Rødekro kl.5.30. Følgebil har deltagerne selv betalt. Vi kørte over Dresden, Tjekkiet, Slovakiet til Abonoy i Ungarn hvor vi overnattede på vores sædvanlige Motel. Klokken var lige passeret 22 da vi ankom. Der var vejarbejde ved Budapest, det forsinkede os lidt.

Efter morgenmad fortsatte vi ved 8 tiden mod grænsen til Rumænien som vi hurtig passerede og stillede klokken frem til 11.30 Rumænsk tid. Vejafgift blev betalt og i Oradie vekslede jeg penge. I Cluj besøgte vi den Ungarns katolske kirke og fortsatte til landsbyen Sinnicoare hvor vi kort besøgte Cosmin's mor. De andre af mine venner var ikke hjemme så vi kørte tilbage til Cluj og hen til Eva hvor vi skulle overnatte. Ved 19 tiden kørte vi til Josef og Cecilie som havde inviteret til middag.

Søndag morgen fik vi morgen kaffe hvorefter vi tog afsked med Eva og startede på den godt 400 km lange tur til Iasi. Vi passerede Lassu Rosu en opdæmmede sø fra et jordskred i 1838 med trætoppe fra dengang som stadig stikker op af vandet. Lidt længere fremme kørte vi igennem den meget flotte og særprægede Bicas dal med lodrette klipper som er 300 – 400m høje. Vi stopper ved vandkraft værket med den opdæmmede sø. Fortsatte over dæmningen og kørte langs med søen. Her kom vi ind i et kraftigt uvejr, regn og blæst, et træ lå tværs over vejen, men vi kunne lige snige os forbi. Vi ankom til Hotel Corona ca. 36 km før Iasi og 10 km før Landbrugsskolen som er første aflæsningssted. Denne skole har fået mange leverancer siden oktober 2007.

Mandag morgen fik vi morgen mad kl.7 på Hotellet. Kl.8 ankom vi til landbrugsskolen, lastbilen var der, han var kommet fredag aften. Vi blev modtaget af direktøren som inviterede på kaffe, Engelsk lærerinden var også mødt. Aflæsningen startede som planlagt kl.8.30, mange flittige hjælpere klarede det hurtigt. De fik 24 boks madrasser, 7 senge med madrasser, 30 topmadrasser, 1 lampe, 2 overheat projektor, 1 kørestol, 2 kasser køkkenting og 30 taburetter. Kl. 9 fortsatte vi mod Iasi, men undervejs blokerede højre baghjul på sættevognen og dækket blev hurtigt slidt igennem og punkterede. Chaufføren fortsatte langsomt til et dæk firma langs vejen før Iasi. De afmonterede den defekte bremse og skiftede hjul. Jeg kontaktede mor og barn hjemmet og Lykke og fortalte at vi blev meget forsinket. Med flere timers forsinkelse ankom vi til mor og

barn hjemmet Marternus. De fik 4 senge med madrasser, 6 barnesenge, 6 kommoder, 5 lænestole, 2 spisestue stole, 27 kasser køkkenting/porcelæn, 11 kasser tøj og 6 div. ting til små børn. Her var vores transport meget savnet og forstanderinden var derfor meget glad. Da vi kom ned i byen måtte chaufføren stoppe for at hæve penge, men først måtte vognmanden sætte penge ind på kontoen og det tog tid. Chaufføren skulle betale vejafgift og betale dæk centret før vi forlod lasi. Da alt var klaret var vi ca. 4½ time forsinket. Nu havde vi ca. 3 timers kørsel til næste stop skolen i Caitui ca. 15 km uden for Onesti, her var vi kl. 17.45. Der kom hurtigt mange hjælpere og nysgerrige. Møblerne skulle bæres lidt men det klarede børnene flot. Skolen fik 5 classesæt, det ene var til en landsby skole med 20 elever fra 1-4 klasse. De fik 58 2. mandsborde, 6 en mands borde, 122 stole, 1 kateter, 15 skabe/reoler, 1 overheat projektor og 4 sports redskaber. Vi blev budt på lidt drikke m.m. Gangen var fyldt godt op med vore møbler og alt skulle bæres op på 2 sal så de havde meget arbejde foran dem. Chaufføren var bange for at vi ville klage, men jeg forsøgte at forklare ham at det ikke var hans skyld at lastbilen punkterede. Jeg forklarede ham at jeg tidligere havde fortalt ham at lastbilen ville være tom kl. 17. Med 4½ time forsinkelse så bliver det 21.30 og da er vi færdig, så vi klager ikke. Vi fortsatte nu til kirken i Cornatel, her kom Cornel og hjælpere for at hente tøjet som vi havde med til dem. Cornel og familie hjælper mange fattige familier. Præsten Robert fra Adjud kom også og hjalp til med aflæsningen. Som sædvanligt stillede vi det hele bag plankeværket på kirke grunden. Det fyldte 35m<sup>3</sup> i lastbilen men meget mere da det stod på plænen. I Cornatel læssede vi følgende af: Køkken elementer til 2 køkkener, 1 vaskemaskine, 14 senge, 14 madrasser, 19 div. møbler, 12 kasser køkkenting, 5 kasser puder og dyner, 5 musik instrumenter, 2 køleskabe, 8 indvendige døre, 2 udv. Døre, 3 vinduer, 86 stole, 3 brændeovne, 1 solpanel, 70 kasser/sække tøj, 1 søjle boremaskine, 1 kasse div. seletøj og en pige cykel. Da kl. var 21 var sættevognen tom og siden var igen lukket og chaufføren kunne køre, jeg takkede ham for godt samarbejde og ønskede ham god tur. Vi havde ikke spist siden morgen mad på hotellet så Lykkes mad var tiltrængt. Men vi havde ikke fyraften, alt skal sorteres og bæres ind. De 3 brænde ovne, stolene, vaskemaskinen, 2 køleskabe og døre og vinduer lagde vi plastik over. Resten kom i garagen eller ind i kirken. Vi var færdig og trætte da kl. var 23. Inden vi gik i seng gav Lykke kaffe. Lykke overnattede også i lejligheden i Cornatel.

Tirsdag morgen nød vi morgen mad sammen. Lidt før 10 kom de kulturelle (farverige kjoler) i 2 biler for at hente 2 brændeovne, 1 dør og alle stolene. Stolene blev læsset på taget af en gammel Dacia personbil. Vi kørte med til Bilca for at se deres nye kirke og se hvor tingene skulle bruges. Men vejen var ikke god for min bil så vi kørte over floden hjem. Her var der også problemer med store ujævnheder, men bilen klarede det. I Cornatel læssede vi Lykkes trailer med brændeovn og skorsten til den gamle nyrenoverede lille kirke i Bilca. Her så vi og benyttede den bro som er bygget af 2 af de elmaster som vi leverede sidste sommer. Der er mange flere elmaster. Landsbyens beboer ønsker nu at bygge en bro mere, det håber jeg at de får lavet, så de kan hente vand ved kilden. Præsten Robert fra nabo byen Adjud hentede 2 læs div. kasser med sengetøj, køkkenting, senge m.m. Om eftermiddagen besøgte vi Kirken i Tamascoia, her har de lavet et køkken og Kjeld har monteret køkken elementer som vi leverede sidste sommer. Det er også blevet rigtig flot, Kjeld er rigtig god til sådanne opgaver, tak for det Kjeld. Selvfølgelig så vi også søndagsskole lokalet som Kjeld også har lavet og vi har leveret møbler m.m. til. Børnene var nu kommet hjem fra skole og strømmede til for at lave lektier med præste konens hjælp. Det er virkelig dejligt at se vor ting blive brugt og se hvor glade de er for dem, det giver ny energi og kræfter til igen at hjælpe nå jeg er i Danmark igen. I Cornatel havde vi læsset en dobbelt seng og 2 senge til en fattig familie som havde måttet sælge huset fordi den en datter havde været meget syg, hun var nu rask, men det er dyrt at komme på hospital. De boede i et

lille hus med kun et rum, tidligere stald. De ville gerne bygge et rum mere og til det havde vi 2 vinduer og dør med til. Da vi igen var tilbage i Cornatel kom der en meget kraftig regnbyge. Om aftenen kørte vi til Adjud hvor vi spiste på restaurant, aften kaffen nød vi i lejligheden i Cornatel.

Efter morgen kaffen onsdag læssede vi vaskemaskinen på Lykkes trailer og kørte til Adjud hvor vi mødtes med Præste parret Robert. De viste vej til en skole med 200 elever fra 0-8 klasse. O klasse var nye og 4. klasse var rimelige, resten var dårlige. Vi fortsatte så til Kirken i landsbyen Lespezi ca. 8km fra Adjud. Denne kirke har også en lejlighed som Robert gerne vil bruge når de har besøg. Han synes det er rigtigt dejligt det Lykke har arrangeret i Cornatel kirke. Han har 10 kirker under sig. Derfor har han denne gang fået 2 senge og lidt møbler, køkkenting og vaskemaskine, vi har også nogle køkken elementer til køkkenet men de står stadigt i Cornatel. På tilbagevejen stoppede vi ved en anden landsbyskole. De har behov for møbler men skolen er under renovering og den er stoppet på grund af penge mangel. I udkanten af Adjud førte Robert os ud i et grusgravs lignende område, her havde de kulturelle sigøjner fra Bilca lejer og her samlede og sorterede de gammelt jern som de solgte. Her lever de det meste af sommeren og bor kun i deres huse i Bilca om vinteren. I Adjud så vi hvor Roberts familie boede, de gav kaffe og Kjeld hentede nogle sandwich som vi spiste hvorefter vi tog afsked med Robert og hans familie. Vi tog tilbage til Cornatel hvor vi hvilede os lidt. Ena ringede til skolen i Caiuti og spurgte om de havde nået at stille nogle af møblerne op. Det havde de, de havde arbejdet til kl.23 mandag aften. Ena aftalte at vi kunne besøge skolen når vi senere kørte til Onesti. Vi blev glædeligt modtaget og skolen blev vist frem. Først så vi gymnastik "salen" med vore redskaber, lærerinden var glad. På 1 sal så vi et klasseværelse med de 2. sort. borde som de fik fra Lykkes lager i november. På 2 sal var de nye møbler i brug, glade børn sad ved dem, rigtigt dejligt at se. Hver klasseværelse havde fået en reol eller skab. Jeg spurgte om de havde andre skoler under dem som mangler møbler. Det har de, Landsbyen Pralea har 4 klasseværelser og 200 elever, skolen bruges 2 gange dagligt og møblerne er dårligere som deres. I Onesti købte Henning en ventilator mølle m. lys. Vi så også Lykkes lejlighed som de har til salg fordi de til August flytter hjem til Danmark igen efter 6 år i Rumænien. Dorthe og Cornel (som fik tøjet) havde inviteret til middag kl.18 i deres lejlighed. En hyggelig aften tak for det. Hen på aftenen kørte vi igen de 25 km ud til Cornatel.

Torsdag morgen var vi tidligt oppe, morgen kaffen blev hurtigt drukket og vi tog afsked med Lykke. Kl.7 startede vi på hjemturen, vejret var som på hele turen, ikke for varmt men dejligt. Turen gik over Onesti – Brasov – Sighisoara. Men i udkanten af Brasov blev jeg stoppet af politiet. De sagde at jeg havde kørt for stærkt så jeg fik en bøde på 150 lej ca.260kr. Jeg kunne betale på grænsen eller på rådhuset. Betaler man senest dagen efter er det halv pris. 150 lej var halv pris. Vi besøgte den gamle by i Sighisoara hvor vi gik rundt i de smalle gader og så de flot restaurerede huse. Her i den gamle by ligger rådhuset her gik jeg ind for at se om jeg kunne betale og det lykkedes. Men det at få en bøde koster min ½ time det er næsten være som de penge der skal betales. Vi fortsatte og kørte af motorvejen uden om Cluj til grænsen ved Oradie, her stillede vi igen klokken tilbage til normal tid. Aftensmad spiste vi på landevejskroen ca.30km inde i Ungarn og som sædvanligt var det wienerschnitzel. Lidt over 20 nåede vi motellet i Abonoy så vi fik en dejlig lang nat søvn før den 1500km lange hjemtur.

Fredag morgen fik vi igen morgen kaffe i køkkenet og ved 8 tiden fortsatte vi i gennem Ungarn –Slovakiet-Tjekkiet – Dresden – Berlin. På motorvejen nord om Berlin kom vi i en kø. Det viste sig efter godt 2 timer at motorvejen var spærret totalt på grund af vejarbejde. Lidt underligt at der ikke var skilte for det. Derfor blev kl. 2.15 inden vi nåede Rundkørslen og tanken ved Rødekro hvor Ander`s kone ventede på os. Vi

fortsatte til Guderup hvor vi afleverede Henning og i Lysabild blev Poul leveret foran huset. Jeg var hjemme kl.3.30. Turens længde var på 5157km. Tak for dejligt samvær og hjælp ved aflæsning og udlevering. Ena og Kjeld Lykke Olesen skal også have en meget stor tak for det gode samarbejde vi har haft siden sept.2008. Tak fordi i har fundet alle de fattige som har haft behov for hjælp. Tak for samværet og gæstfrihed. Jeg ønsker jer alt det bedste og godt sundhed når i nu til august vender hjem til Danmark igen. Måske vi sammen stadig kan gøre noget godt for de fattige i og omkring Onesti.

Med venlig hilsen

Østeuropæisk Børnehjælp

Rumænien afdeling

Arne Lorenzen

Kegnæs

Tlf. 74405247 - 40865247